



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προϋπολογισμός 2009

Σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης με την ύφεση και το στασιμοληθωρισμό να απειλούν άμεσα τις χώρες, η Κυβέρνηση σχεδιάζει μια νέα άγρια φοροεπιδρομή στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Φθάνει τα όρια του παραλογισμού η συνέχιση της ίδιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής όταν σε όλα τα επίπεδα έχει αποτύχει.

Η συνέχιση της λιτότητας, η μείωση των επενδύσεων, η μείωση των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων, με αυξήσεις μικρότερες του πληθωρισμού, με μειώσεις των κοινωνικών δαπανών για Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια θα δημιουργήσει επιπλέον φαινόμενα «οικονομικής ασφυξίας», επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, διεύρυνση των ελλειμμάτων και οικονομική αβεβαιότητα .

Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε ισοδυναμεί ουσιαστικά ή με οικονομική αυτοκτονία αν μπορέσει να εφαρμοστεί ή με πράξη αναξιοκρατίας και κοροϊδίας αν δεν μπορέσει να εφαρμοστεί.

Το συγκεκριμένο κατασκεύασμα – σχέδιο προσπαθεί να ξεπεράσει την σημερινή κατάσταση, να αποφύγει την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κρύψει τις υπερβάσεις, τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν έγιναν πράξη, τις αστοχίες των προηγούμενων προϋπολογισμών.

Η υπερεκτίμηση των εσόδων και η υποεκτίμηση των δαπανών έχει στόχο να προβληθεί πλασματικά ότι το έλλειμμα θα είναι κάτω του 3%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα απολογιστικά στοιχεία για το 2007 δείχνουν έλλειμμα 3,4% επί του Α.Ε.Π., πολύ πιο πάνω από το όριο που έβαζε ο προϋπολογισμός του 2007 και πάνω από το 3% που είναι το όριο για επιτήρηση.

Η δημοσιονομική αυτή πολιτική με νέους φόρους της τάξης των 7,4 δις ευρώ που αναπτύσσεται σε 9 μέτωπα, αναδιανέμει και πάλι το Α.Ε.Π. σε βάρος των μισθωτών, των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μικροϊδιοκτητών, αναπαράγοντας και διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις ανισότητες.

Όταν οι φόροι αυξάνονται στους μη έχοντες, προηγούμενα μειώθηκαν στους έχοντες και κατέχοντες. Π.χ. οι φόροι στις τράπεζες, στους ιδιοκτήτες καζίνων, στους ιδιοκτήτες κινητής τηλεφωνίας, στις μεγάλες Α.Ε και εταιρείες off shore.

Για του εργαζόμενους έρχονται ακόμη χειρότερες μέρες.

Υπολογίζεται αύξηση της δαπάνης για μισθούς και συντάξεις μικρότερη το 2009 από το 2008, με δεδομένη την μεγαλύτερη αύξηση το 2009 του πληθωρισμού, της ακρίβειας και της φτώχειας.

Επιπρόσθετα, για τις διαχρονικές υποσχέσεις και δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για ένα νέο – ενιαίο μισθολόγιο για τους Δημοσίους Υπαλλήλους δεν υπάρχει καμία αναφορά.

Απέναντι σε όλα αυτά το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας προχωρά και σε νέες κινητοποιήσεις.

Την Τρίτη στις 21 Οκτωβρίου 2008 η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. πραγματοποιούν 24ωρη Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στο Πεδίο του Άρεως στις 11 .00 π.μ.

Φθάνει πια!

Όλοι μαζί με τους αγώνες μας θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2008

Η Γραμματεία της Π.Α.Σ.Κ.-Δ.Υ.