



Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΑ Β.Α.Ε. ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΓΩΓΙΕΣ ΤΗΣ Δ.Α.Σ. - Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,

Είναι γεγονός ότι η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. ως πλειοψηφούσα παράταξη στο χώρο της Ομοσπονδίας μας, είχε και θα συνεχίσει να έχει ως προτεραιότητα την ανάδειξη και διεκδίκηση των αιτημάτων του κλάδου.

Προτάξαμε και προτάσσουμε πάντοτε τα συμφέροντα των εργαζομένων στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους οποίους οφείλουμε να εκπροσωπούμε επάξια και αποτελεσματικά στο σύνολό τους.

Βασική μας αρχή και επιδίωξη ήταν και παραμένει ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη μια συνεχής προσπάθεια σύνθεσης με στόχο την ενίσχυση της φωνής και της δυναμικής της Ομοσπονδίας.

Δυστυχώς την τελευταία περίοδο υπάρχει μια συμπεριφορά από την πλευρά της Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. που δημιουργεί πολλά ερωτήματα όχι μόνο στην Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α., αλλά σε κάθε εργαζόμενο.

Η Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. κατηγορεί με ύφος κοινωνικού εισαγγελέα τους πάντες και ειδικότερα την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας για συμβιβασμούς και υποχωρήσεις στο θέμα της διεκδίκησης για την ένταξη των εργαζομένων του χώρου μας στο καθεστώς των Β.Α.Ε.

Τι θέλει η Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α., κανένας δεν μπορεί να καταλάβει μέσα από τις ανακοινώσεις της.

Μας υποχρεώνει λοιπόν η συγκεκριμένη παράταξη να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

■ Έχουν διαβάσει οι συντάκτες των ανακοινώσεων τον κανονισμό που ισχύει στο Ι.Κ.Α. για τους εργαζομένους στα Β.Α.Ε.; Εάν ναι πως δεν γνωρίζουν ότι με το συγκεκριμένο καθεστώς υπάρχει μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι 7 χρόνια.

Πώς δεν γνωρίζουν ότι ο χαρακτηρισμός ΒΑΡΕΑ και ΥΠΕΡΒΑΡΕΑ είναι ασφαλιστικός όρος και όχι δική μας έμπνευση;

Πώς δεν γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει εργαζόμενος στις κατηγορίες αυτές που να μην πληρώνει επασφάλιστρο;

Πώς αγνοούν ότι ο κανονισμός των Β.Α.Ε. έχει ενιαίους κανόνες και προϋποθέσεις;

Πώς αγνοούν ότι οι διατάξεις του Ν. 2703/1999 απέχουν πολύ από αυτό το καθεστώς;

Πώς αγνοούν την αύξηση της σύνταξης που προκύπτει από μία τέτοια ρύθμιση;

Πώς αγνοούν ότι το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης για τους μισθωτούς και ειδικότερα για τους μετά την 1-1-1993 ασφαλισμένους είναι ενιαίο;

Αγνοούν όλα αυτά ή απλά ΔΗΜΑΓΩΓΟΥΝ για να εξυπηρετήσουν μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες, όταν σε μια κλαδική διεκδίκηση θέλουν να τη φορτώσουν με το ασφαλιστικό συνολικά που αφορά όλους τους εργαζόμενους της χώρας.

Μέχρι εδώ βέβαια θα μπορούσαμε να σταθούμε κριτικά αλλά να περιοριστούμε στη διαπίστωση μιας προχειρότητας και ανευθυνότητας σε σχέση με το χειρισμό του συγκεκριμένου θέματος.

Υπάρχει όμως δυστυχώς και μια άλλη διάσταση που προκύπτει από τα λεγόμενα και γραφόμενα της ηγεσίας της συγκεκριμένης παράταξης.

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση μέσα από τους αγώνες του κλάδου και τη συστηματική δουλειά της Ομοσπονδίας βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ποιον πραγματικά βοηθούν τέτοιες προσεγγίσεις και αφορισμοί στο αποτέλεσμα που θέλουμε όλοι μας;

Το να συνδέεις τη συγκεκριμένη διεκδίκηση με γενικότερα ασφαλιστικά, εργασιακά και συνταξιοδοτικά ζητήματα αυτή τη χρονική στιγμή, αποτελεί σκόπιμη ενέργεια που βάζει πλάτη στην κυβέρνηση για να βγει από τη δύσκολη θέση.

Και το ένα και το άλλο όμως καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα που είναι η αποδυνάμωση και η υπονόμευση του βασικού μας στόχου για την περίοδο αυτή.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και συστηματική δουλειά να δυναμώνει το ρόλο και τη διεκδικητική δυνατότητα της Ομοσπονδίας.

Το θέμα της επέκτασης του κανονισμού των Β.Α.Ε. στο χώρο μας είναι για μας από τα κεντρικά ζητήματα του διεκδικητικού μας πλαισίου, χωρίς να σημαίνει ότι αφήνουμε οτιδήποτε έξω από εκείνα τα αιτήματα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί.

■ **Η μείωση του ορίου ηλικίας** συνταξιοδότησης για τους εργαζόμενους στα Β.Α.Ε.

■ **Η προσαύξηση** του ποσού σύνταξης.

■ **Η αύξηση των συντάξιμων αποδοχών** μέσα από την ενσωμάτωση του ειδικού επιδόματος απασχόλησης.

■ **Η ενίσχυση και υλοποίηση** του θεσμικού πλαισίου για τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας.

■ **Η αναγνώριση του εργατικού ατυχήματος** και της επαγγελματικής ασθένειας και στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. αποτελούν βασικά και φυσικά επακόλουθα της υπαγωγής στο καθεστώς των Β.Α.Ε.

Συνάδελφοι,

Η πρόταση της Ομοσπονδίας, που στην ουσία συμφωνούσε και η Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τη διακήρυξη της στο 34ο Ενδιάμεσο Συνέδριο, είναι η επέκταση του κανονισμού Β.Α.Ε. του Ι.Κ.Α. και στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. για να υπάρξει ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση των εργαζομένων.

Η Ομοσπονδία ούτε αποχαρκτηρίζει ούτε εντάσσει κανένα νέο επάγγελμα στα Β.Α.Ε. και δεν δημιουργεί αυταπάτες ότι μπορεί μόνος του ο κλάδος να λύσει το σύνολο του ασφαλιστικού προβλήματος της χώρας μας, όταν την ίδια περίοδο η κυβέρνηση εντείνοντας την επίθεσή της αφαιρεί ασφαλιστικά δικαιώματα από πολλές κατηγορίες εργαζομένων.

Την κρίσιμη αυτή περίοδο που όλοι θα κριθούμε, όχι για όσα λέμε, αλλά για όσα κάνουμε, προέχει η υλοποίηση ενός ρεαλιστικού στόχου του συνόλου του συνδικαλιστικού κινήματος και όχι προτάσεις που καλλιεργούν αυταπάτες και "επαναστατισμό".

Άλλωστε η κρίση των εργαζομένων είναι πολύ πρόσφατη και οι ύβρεις και οι κραυγές το μόνο που κάνουν είναι να απομονώνουν για άλλη μια φορά την ηγεσία της Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. από τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων και να την οδηγούν μαθηματικά στο περιθώριο με δική της επιλογή.

Υ.Γ.: Την ημέρα που συνεδρίαζε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, η κυβέρνηση, κάτω από τον φόβο νέων κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μετά από πέντε (5) μήνες αδιαφορίας και αθέτησης των δεσμεύσεών της με έγγραφό της που έστειλε σχετικά με τα Β.Α.Ε. αφήνει κατ' αρχήν απ' έξω πολλές ειδικότητες, ενώ δεν τοποθετείται ούτε στους όρους και τις διαδικασίες ένταξης του υπηρετούντος προσωπικού.

Είναι ένα έγγραφο, με το οποίο προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να μας οδηγήσει στις γενικότερες ρυθμίσεις που προωθεί για αποχαρκτηρισμό επαγγελματιών από τον κανονισμό Β.Α.Ε. του Ι.Κ.Α.

"Σύμμαχο" σ' αυτή την πολιτική της έχει την ηγεσία της Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. και του Π.Α.Μ.Ε. που δημιουργώντας σύγχυση και αποπροσανατολισμό στους εργαζόμενους ουσιαστικά και πάλι βάζει πλάτη στις επιλογές της.

Γι' αυτό το λόγο δεν ψήφισε την πρόταση της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. για 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ για τα αιτήματα που εκκρεμούν στις αρχές Οκτωβρίου με τη δικαιολογία ότι θα πρέπει να έχει προοπτική προγραμματίζοντας νέα 48ώρη το Νοέμβριο.

Δηλαδή, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι... ή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε!!!

Τα σχόλια για την τακτική και στάση της Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. δικά σας.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2006

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.