



Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2007: ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ

Τα χαμηλά εισοδήματα θα φορτωθούν πάλι τα βάρη

Συνάδελφοι,

Παρά τις υποσχέσεις του προεκλογικού της προγράμματος **ότι θα στηρίξει «το εισόδημα των συμπολιτών μας που έχουν πραγματική ανάγκη»**, ο άξονας της οικονομικής πολιτικής που εφάρμοσε επί τρία χρόνια η κυβέρνηση ήταν – αντίθετα – η στήριξη των ήδη οικονομικά ισχυρών. Κι αυτό έγινε αισθητό κυρίως με τη φορολογική πολιτική της.

Ο προϋπολογισμός του 2007, που ψηφίστηκε από τη Βουλή, **επισφραγίζει μια τριετία** αναδιανομής των φορολογικών βαρών και συνεπώς του διαθέσιμου εισοδήματος υπέρ των ισχυρών και εις βάρος των ασθενών εισοδηματικά ομάδων του πληθυσμού.

Όπως αποδείχθηκε αυτή ήταν η «κρυφή ατζέντα» που συνόδευε την πολιτική απάτη της δημοσιονομικής απογραφής. Η μεγέθυνση των ελλειμμάτων, με μοναδικό στόχο τη δυσφήμιση της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν έμελλε να αντιμετωπισθεί με πάταξη της σπατάλης, όπως ισχυριζόταν – και ακόμη ισχυρίζεται – η κυβέρνηση, αλλά με... περισσότερους φόρους για τους μισθωτούς και τα χαμηλά εισοδήματα. Άφησε ταυτόχρονα στο απυρόβλητο τις επιχειρήσεις και τα υψηλά εισοδήματα.

Όπως και να μελετήσει κανείς τα μεγέθη του προϋπολογισμού **στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει.**

Η πιο χαρακτηριστική ένδειξη είναι η σύγκριση των φόρων που πληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά, δηλαδή οι επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού που μόλις ψηφίστηκε, οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων αυξήθηκαν από 7,8 δισ. ευρώ το 2004 σε 8,3 δισ. ευρώ το 2005, σε 9,1 δισ. ευρώ το 2006 και προβλέπεται να φτάσουν τα 9,7 δισ. ευρώ το 2007. Δηλαδή μέσα σε μία τριετία τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν **1,9 δισ. ευρώ περισσότερα.**

Αντίθετα, οι φόροι εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν 4,7 δισ. ευρώ το 2004 και διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο το 2005, για να μειωθούν στη συνέχεια στα **4,5 δισ. ευρώ το 2006**, ενώ προβλέπεται να φτάσουν τα 4,6 δισ. ευρώ το 2007. Δηλαδή ύστερα από μία τριετία οι εταιρείες πληρώνουν **100 εκατ. ευρώ λιγότερα.**

Άλλο χαρακτηριστικό της αναδιανομής που γίνεται είναι η αύξηση του μεριδίου της έμμεσης φορολογίας, η οποία επιβαρύνει ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, σε σχέση με την άμεση φορολογία, η οποία επιβαρύνει περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα λόγω του προοδευτικού της χαρακτήρα. Σύμφωνα πάλι με στοιχεία του προϋπολογισμού, οι άμεσοι φόροι ήταν

16,5 δισ. ευρώ το 2004 και προβλέπεται να φτάσουν τα 19,5 δισ. ευρώ το 2007. **Δηλαδή, μέσα σε μία τριετία, αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ. Οι έμμεσοι φόροι αυξάνονται από 23 δισ. ευρώ το 2004 σε 28,5 δισ. ευρώ το 2007, δηλαδή κατά 5,5 δισ. ευρώ.**

Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. κατά 1%, αλλά και της αύξησης της φορολογίας των τσιγάρων, των πετρελαιοειδών, των τελών της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι, ο λόγος έμμεσων προς άμεσους φόρους αυξήθηκε από 1,40 προς 1 που ήταν το 2004, σε 1,47 προς 1 το 2007.

Τα βάρη στους πολλούς και μη έχοντες

Εκατ. €	2004	2005	2006	2007
Φόρος εισοδήματος				
Μισθωτοί	7.785	8.292 (+6,5%)	9.100 (+9,7%)	9.720 (+6,8%)
Επιχειρήσεις	4.724	4.730 (+0,1%)	4.500 (-4,9%)	4.620 (+2,7%)

Παρά τις δεσμεύσεις για περιορισμό της σπατάλης – που την υπολόγιζε μάλιστα σε 10 δισ. ευρώ – η κυβέρνηση κατέφυγε τελικά στην εύκολη λύση της αύξησης των φόρων για να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Οι φόροι αυξήθηκαν λοιπόν με ρυθμό ίσο ή υψηλότερο από το ονομαστικό Α.Ε.Π. τόσο το 2005 όσο και το 2006 κι έτσι έκλεισαν οι τρύπες του ελλείμματος (όσες δεν μπόρεσαν να αντιμετωπισθούν με τη βοήθεια της δημιουργικής λογιστικής).

Η επιλογή της όμως αυτή να καταφύγει στους φόρους για να μειώσει το έλλειμμα δεν έγινε με πολιτικά ουδέτερο τρόπο. Αν είχε κάνει αυτή την επιλογή τότε θα επιβάρυνε εξίσου τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και θα διατηρούσε αναλλοίωτη τη σχέση έμμεσων με άμεσους φόρους.

Ούτε φυσικά επέλεξε τον δρόμο της αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων. Αν ήταν έτσι, θα είχε αυξηθεί το μερίδιο των φόρων που πληρώνουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με αυτό των φυσικών προσώπων και θα είχαν μειωθεί αναλογικά οι έμμεσοι φόροι.

Η επιλογή που έκανε ήταν υπέρ των ισχυροτέρων. Οι επιχειρήσεις ενισχύθηκαν σημαντικά με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών των κερδών από το 35% στο 25% στην τριετία 2005-2007. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό ήταν από τα πρώτα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, με το επιχείρημα ότι έπρεπε να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις και για την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Αντίθετα, τα φυσικά πρόσωπα, οι μισθωτοί κατά κύριο λόγο, επιβαρύνονταν κάθε χρόνο όλο και περισσότερο καθώς δεν τιμαριθμοποιήθηκε η φορολογική κλίμακα, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις μισθών που έπαιρναν να φορολογούνται με υψηλότερο συντελεστή.

Αλλά και τώρα που υποτίθεται ότι ήρθε η ώρα των φυσικών προσώπων, με τον νέο Νόμο που ψήφισε η Βουλή και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2007, κανένα όφελος δεν προκύπτει για τα χαμηλά εισοδήματα.

Η κυβέρνηση στοχεύει σταθερά στην εύνοια των μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων, απ' όπου θεωρεί ότι αντλεί αναλογικά μεγαλύτερα εκλογικά οφέλη.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2007

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.