



Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κέρδισε τις εκλογές του 2009 διακηρύσσοντας πώς «λεφτά υπάρχουν». Αναλαμβάνοντας την εξουσία διαπίστωσε ότι τα κρατικά ταμεία ήταν άδεια. Και ενώ θα περίμενε κανείς να προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων, κοινωνικά δίκαιων και αποτελεσματικών, επέδειξε περίεργη αδράνεια και πολιτική καταστροφική για τη μετέπειτα οικονομική πορεία της χώρας.

Σε σημείο μάλιστα που κάποιοι να μιλούν για μεθόδευση και «προεκλογική συμφωνία» εισόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη χώρα μας. Όσο και αν κανείς αρνείται να πιστέψει πώς η κυβέρνηση παραγνώρισε το συμφέρον του Έθνους και του Ελληνικού λαού, οι εξελίξεις δυστυχώς δεν φαίνεται να τον δικαιώνουν. Με τα επιτόκια δανεισμού σε ιστορικά υψηλά και με εκβιαστικά διλήμματα η κυβέρνηση πέρυσι, μας οδήγησε στο Μνημόνιο.

Αποτέλεσμα της πολιτικής του Μνημονίου ήταν η βίαιη δημοσιονομική λιτότητα, η απορύθμιση της αγοράς εργασίας, η ισοπέδωση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής ασφάλισης. Το εισόδημα των μισθωτών μειώθηκε κατά 30%. Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκαν και οι συντάξεις. Από την υποτίμηση της αγοραστικής δύναμης, την άμεση και έμμεση φορολογία, προκλήθηκε ντόμινο δυσμενών αλλαγών στην οικονομία. Τα κοινωνικά άνισα και άδικο μέτρα κατάφεραν συντριπτικό πλήγμα στον ιστό της κοινωνίας.

Η ανυπαρξία σχεδίου εξόδου της χώρας από την κρίση αποδείχθηκε. Κι όμως, η κυβέρνηση με την αποτυχημένη συνταγή του «στύβοντας» τους ίδιους και τους ίδιους και με οδηγό τη δανειακή σύμβαση που υπέγραψε εκχωρώντας εθνική κυριαρχία και υποθηκεύοντας το μέλλον της χώρας, προωθεί την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Ενός δηλαδή Μνημονίου II, με όρους κοινωνικά επαχθέστερους, με επιβολή νέων βαρύτατων περικοπών και νέας φοροεπιδρομής.

Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα καταργεί κάθε εργασιακό δικαίωμα, γκρεμίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα, οδηγεί σε διεύρυνση της φτώχειας και της ανεργίας. Εκποιεί δημόσια περιουσία με διαδικασίες υπόγειες και πρωτόγνωρες. Βάζει πωλητήριο σε στρατηγικής σημασίας κρατικές επιχειρήσεις, παραδίδοντας αυτές έναντι πινακίου φακής στα ιδιωτικά ξένα και εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα για χάριν της τρόικας και των δανειστών. Στο ξεπούλημα εντάσσονται και υπηρεσίες «φιλέτα» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή της καθαριότητας, αλλά και η κατάργηση κάθε υπηρεσίας Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα.

Την ίδια στιγμή, από το Μνημόνιο I, αλλά και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα απουσιάζει η έννοια ανάπτυξη. Το γεγονός δε ότι βγαίνουν στο «σφυρί» κερδοφόρες επιχειρήσεις, αποτελεί τροχοπέδη και καταρρίπτει τους όποιους ισχυρισμούς δήθεν συμβολής εξόδου της χώρας από την κρίση. Δεν γίνεται επίσης καμία προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής, ενώ οι υπεύθυνοι για

την κρίση, οι έχοντες και κατέχοντες παραμένουν στο απυρόβλητο αναμένοντας την ευκαιρία να «ρουφήξουν» το αίμα των εργαζομένων.

Η εμμονή στη σκληρή, απάνθρωπη και ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική δεν συμβάλει στην επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων. Αντιθέτως υπονομεύει θεμελιακές κοινωνικές αξίες, στερεί την ελπίδα και τα όνειρα από τις επόμενες γενιές, αδειάζει τη χώρα από νέους επιστήμονες και την καταδικάζει σε παρακμή. Η κυβέρνηση έχει συρθεί σε μία πολιτική έξω και μακριά από τη φυσιογνωμία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και μάλιστα άνευ αποτελέσματος.

Η πολιτική αυτή έρχεται σε σύγκρουση με τις ιδέες και τα ιδανικά για τα οποία παλέψαμε και αγωνιστήκαμε. Η πολιτική αυτή μας βρίσκει αδιαπραγμάτευτα αντίθετους και κατηγορηματικά την απορρίπτουμε. Ουδέποτε συμφωνήσαμε και τη στηρίξαμε. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ άλλωστε να το πράξουμε, όταν συνιστά βάναιυση επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν την εκπροσώπησή τους και την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Καλούμε την κυβέρνηση, την ύστατη και κοινωνικά κρίσιμη αυτή στιγμή, να αλλάξει πολιτική. Να επαναπροσδιορίσει τη στάση της και να αναζητήσει ευθύνες από τους πραγματικά υπαίτιους για τη σημερινή κατάσταση της χώρας. **Να αφήσει τα τρικ, τους μονόδρομους και τα «ψευτοδιλήμματα».**

Το «δίλημμα» πλέον είναι ένα, εκκωφαντικό και αναπάντητο και απευθύνεται πλέον επιτακτικά όχι μόνο στην κυβέρνηση και τους Υπουργούς αλλά και στον κάθε Βουλευτή ξεχωριστά !!! **Ή ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ή ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ !!!**

Οι δήμεν μικροδιαφωνίες, διορθώσεις και εναλλακτικές δημοσιονομικές λύσεις δεν αποτελούν πλέον άλλοθι για κανέναν. Ούτε η πρόσκαιρη ευκαιριακή «αλλαγή προσώπων» θα εξαγνίσει τη μνημονιακή ψήφο που υποτίμησε βίαια και σκληρά τη ζωή των εργαζομένων τον τελευταίο χρόνο.

Για αυτό καλούμε τους Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να μην υποκύψουν στους νέους εκβιασμούς που τίθενται από την κυβέρνηση και να απορρίψουν το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που συνιστά την «ταφόπλακα» για τον κοινωνικό ιστό και τη χώρα γενικότερα.

Ο κάθε Βουλευτής φέρνει βαριά την ευθύνη της ψήφου του πέρα από «κομματικές πειθαρχίες». Η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος αποτελεί και συνιστά εχθρική πράξη ενάντια στις ζωές των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων, της κοινωνίας αλλά και του Έθνους γενικότερα και ως τέτοια πλέον θα αντιμετωπίζεται από εδώ και πέρα !!!

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ...

Αθήνα, Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

Δύναμη Ευθύνης - Δύναμη Προοπτικής

Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.: <http://www.poeota.gr/paskeota> • e-mail: paskeota@poeota.gr