



Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Προς:
Τα μέλη και τους φίλους
της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.

Σύντροφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2010, το 39^ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ και 40^ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιηθούν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6 και την ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 στο Ξενοδοχείο «ATHENS IMPERIAL» (Αχιλλέως και Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 – Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα).

Σύντροφοι,

Ήδη βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν την διεξαγωγή των Συνεδρίων της Ομοσπονδίας. Συνημμένα σας στέλνουμε τα αναγκαία έγγραφα της Ομοσπονδίας όπου καταγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των αντιπροσώπων καθώς και το σχέδιο του προγράμματος εργασιών.

Ο κάθε σύνεδρος θα πρέπει να μεριμνήσει από μόνος του για την διαμονή του στην Αθήνα, ενώ τα έξοδα συνολικά της συμμετοχής του στα Συνέδρια καλύπτονται από τον Σύλλογο, μιας και η Ομοσπονδία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα.

Η προσέλευση των Συνέδρων, μελών και φίλων της παράταξης, θα πρέπει να προγραμματισθεί από την ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 καθώς το απόγευμα έχει προγραμματισθεί η πραγματοποίηση του 2^{ου} ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. όπως αναλυτικά σας ενημερώνουμε με άλλο έγγραφό μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυναμική παρουσία της παράταξής μας είναι η έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή ΟΛΩΝ των αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί και ανήκουν στη δύναμη της παράταξής μας στις εργασίες των Συνεδρίων.

Προϋπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων είναι και η εξόφληση των συνδρομών των Συλλόγων – Μελών, βάση των εγγεγραμμένων μελών τους, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Αρχαιρεσιών για την εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.

Ταμειακά τακτοποιημένος θεωρείται ο Σύλλογος που έχει εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία για το διάστημα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Σύντροφοι,

Είναι διάχυτη στην κοινωνία η απογοήτευση, η ανασφάλεια, ο φόβος που μετεξελίσσεται αργά αλλά σταθερά σε οργή, θυμό και επιθετικότητα.

Η ουσιαστική χρεοκοπία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ακολουθήθηκαν και η ανάδειξη του μνημονίου σε υπέρ – νόμο του κράτους, πάνω από την κυβέρνηση και το Σύνταγμα, θέτει σε σοβαρή αμφισβήτηση πλέον την πολιτική αξιοπιστία.

Είναι φανερό ότι στους εργαζόμενους δεν μπορούν να επιβληθούν οι επικοινωνιακές και ισοπεδωτικές λογικές για τη δυναμική και την αξία του συνδικαλιστικού κινήματος,

αλλά είναι επίσης ορατό ότι το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση μετά την μεταπολίτευση.

Η επίθεση και η αμφισβήτηση που δέχεται από διάφορα «κέντρα» θεσμικά και εξωθεσμικά που επιθυμούν τη συντριβή του έχει πάρει χαρακτήρα μετωπικό.

Η μέχρι σήμερα αμυντική στάση δεν έδωσε τη δυνατότητα της αντεπίθεσης ούτε διαμόρφωσε όρους ανατροπής πολιτικών που πλήττουν τους εργαζόμενους.

Αν η «κυρίαρχη τάξη» και οι «εκφραστές συμφερόντων» δεν νιώσουν καταλυτικά την δύναμη των εργαζομένων, δεν θα υποχωρήσουν, θα διεκδικούν συνεχώς και θα επιβάλλουν χωρίς τέλος τις επιλογές τους.

Δεν υπάρχει διέξοδος σε αυτή την υποχώρηση, δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής και η μόνη λύση είναι η πολιτική αντίσταση μέσα από τα συνδικάτα.

Η συζήτηση λοιπόν πρέπει να καταλήγει, σε πρόταση για μια στρατηγική νίκης που θα προβλέπει τρόπους ενεργοποίησης των εργαζομένων και ειδικότερα των νέων τρόπων μαζικής και ουσιαστικής συμμετοχής στη δράση και στην διαμόρφωση θέσεων και πολιτικών στα κινήματα.

Η θεραπεία των σημερινών αδυναμιών και της απομαζικοποίησης, απαιτεί αλλαγή πορείας απαιτεί αξιόπιστα συνδικαλιστικά στελέχη που θα αγωνίζονται για τα ταξικά συμφέροντα εκείνων που εκπροσωπούν, απαιτεί αποφάσεις θετικές που θα ενώνουν και δεν θα διαιρούν.

Ζητείται ένα αξιακό, κινηματικό, συνδικαλιστικό ρεύμα που θα ξεπερνά τις πελατειακές «σχέσεις», τις κομματικές «υποτέλειες», τις κυβερνητικές «εξυπηρετήσεις» και θα αγωνίζεται σε όλα τα επίπεδα, με διάρκεια. ΟΧΙ παθητική στάση και ανοχή από την θέση του «καναπέ».

Σε αυτή την προσπάθεια, μέσα και από τις συζητήσεις του 2^{ου} Τακτικού Συνεδρίου της παράταξής μας, ο ρόλος της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. θα είναι καθοριστικός και πρωταγωνιστικός. Άλλωστε για αυτό οι εργαζόμενοι μας εμπιστεύτηκαν την απόλυτη πλειοψηφία στα όργανα της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Γι' αυτό οι ευθύνες της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. είναι μεγαλύτερες και θα πρέπει άμεσα να επανασχεδιάσει την στρατηγική της, να αναπτύξει τις προτάσεις της, να οργανώσει τους αγώνες της για την ανατροπή της πολιτικής του μνημονίου, για την επαναφορά και διεύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας.

Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α. *Δύναμη Ευθύνης - Δύναμη Προοπτικής*

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.

