

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΟΛΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΣΤΟ 38^ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009



ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.

Παροχής Υπηρεσιών & Εφαρμογών Υψηλής Τεχνολογίας Εικόνας και Ήχου

Σοφωμού 46 - 10682 Αθήνα - Τηλ: 210 3805459 - 210 3838597 - Fax: 210 3847446 - e-mail: praktika@praktika.gr



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΝΤΟΛΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΣΤΟ 38^ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Θα ξεκινήσω απ' αυτό που είπε ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ, ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος. Ο καθ' ύλην αρμόδιος είναι ο Υπουργός και λάμπει σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με την απουσία της.

Δεν υποτιμώ προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα, για το Θεό κ. Γενικέ, αλλά νομίζω σε ένα τόσο σημαντικό και πολυάριθμο συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν άνθρωποι χωρίς την ενεργό παρουσία των οποίων δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει τίποτα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει τίποτα στην ελληνική περιφέρεια, το Υπουργείο Εσωτερικών έπρεπε να ήταν παρών.

Θέλω να σας πω ότι είχα μια δυσκολία να φτάσω. Κατάγομαι από τον Έβρο. Υπήρχε πρόβλημα με το αεροπλάνο. Ασχολήθηκε το ίδιο το γραφείο του Προέδρου για να μπορέσω σήμερα να παραβρίσκομαι εδώ.

Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ δεν απουσιάζουμε ποτέ από διεργασίες, από διαδικασίες οι οποίες αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα σήμερα εν μέσω οικονομικής κρίσης, δεν θα μπορούσαμε να απουσιάζουμε από ένα Συνέδριο στο οποίο οι εργαζόμενοι συζητούν για τα προβλήματά τους.

Ήθελα να θέσω το εξής ζήτημα, ότι το Συνέδριό σας διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα επιβαρυνόμενη πολιτικά περίοδο. Είναι προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές ή όχι μόνο για τις ευρωεκλογές. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα σκανδάλων. Όλων το μυαλό είναι σήμερα στους χώρους της Βουλής, τι γίνεται, κάποιοι λογαριασμοί βγαίνουν κλπ.

Υπάρχει μια απαξίωση της πολιτικής και των θεσμών γενικότερα. Και εμείς όλοι μαζί παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση. Πώς θα μπορούσαμε να την αναστρέψουμε; Να συμμετάσχουμε στις ουσιαστικές πολιτικές διαδικασίες, στα συνέδρια π.χ. που κάνουν οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων. Δεν μπορεί γενικώς και αορίστως και φραστικά να μιλάμε για την επαναφορά της πολιτικής στο προσκήνιο και απ' τις κατ' εξοχήν πολιτικές διαδικασίες να απουσιάζουμε.

Το πολιτικό κλίμα επιβαρύνεται και από την οικονομική κρίση. Εάν ψάξουμε σήμερα το διεθνή Τύπο και σήμερα και χθες και τις προηγούμενες εβδομάδες, θα δούμε όλα τα πρωτοσέλιδα των ξένων εφημερίδων να αναφέρονται στα ζητήματα της οικονομικής κρίσης.

Εμείς εδώ και μήνες ασχολούμαστε με τους λογαριασμούς του κ. Παυλίδη, του αδελφού του, το Βατοπαίδι, των δομημένων ομολόγων κλπ. Δεν είναι πρωτοβουλία δική μας. Δε θα μπορούσαμε να τα αγνοήσουμε βέβαια. Εξάλλου το τελευταίο ζήτημα το οποίο επηρεάζει την πολιτική ζωή του τόπου, από ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αναδείχθηκε, από τον κ. Μανούση και ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αφορά.

Δεν έχουμε το δικαίωμα όμως να αγνοήσουμε αυτά τα ζητήματα, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς τα βάζουμε πρώτα στο κάδρο και υποβαθμίζουμε όλα τα άλλα. Υπάρχει όμως μια εμπειρία στη χώρα μας. 1989, μια ιδιαίτερα γόνιμη περίοδο για την Ευρώπη, κατέρρεε το ανατολικό μπλοκ, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτρεχαν, έκαναν συμφωνίες, συναναστροφές με τις νέες αναδυόμενες δημοκρατίες. Εμείς στην Ελλάδα ήμασταν καρφωμένοι στις τηλεοράσεις για να παρακολουθούμε το Ειδικό Δικαστήριο που αφορούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα η ιστορία επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς όρους, αλλά δυστυχώς τους ίδιους πρωταγωνιστές.

Στο Συνέδριό σας κ. Πρόεδρε και κύριοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέλω να κάνω μια αναφορά στην οικονομική κρίση, χωρίς να

σταθώ στην ανάλυση του φαινομένου, χωρίς να σταθώ στα σχέδια της εξόδου από την κρίση. Θέλω να πω ότι αυτή η κρίση αξιοποιείται από διάφορες πολιτικές δυνάμεις, για να γίνει μια γενικευμένη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζόμενων.

Υπάρχουν ταπεινωτικές πραγματικά συμπεριφορές. Υπάρχουν τρομοκρατικές συμπεριφορές στην εργοδοσία στον ιδιωτικό τομέα. Τις βιώνουμε όλοι. Τις γνωρίζετε πολύ καλά και νομίζω ότι έχετε αντιληφθεί ότι αυτές οι ταπεινωτικές συμπεριφορές της εργοδοσίας στον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορεί παρά να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της εργοδοσίας και στο δημόσιο τομέα.

Έκανε μια αναφορά και ο Πρόεδρος σας ο κ. Μπαλασόπουλος και ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ. Θέλω δε να πω ότι στο δημόσιο τομέα η επίθεση γίνεται με μια άλλη πολιτική λογική. Με αισθήματα ενοχής που προσπαθούν να δημιουργήσουν στους ίδιους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, επιχειρούν να καταστρατηγήσουν τις εργασιακές τους σχέσεις, φορτώνοντάς τους όλα τα βάρη και τις αμαρτίες που υπάρχουν όντως στους ευρύτερους χώρους του ελληνικού δημοσίου.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, δεν μπορεί την οικονομική κρίση να της φορτώσεις στους εργαζόμενους. Δεν μπορεί την οικονομική κρίση να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί την οικονομική κρίση να την πληρώσουν αυτοί που δεν φταίνε.

Βεβαίως και οι εργαζόμενοι και χάρηκα πολύ, πάρα πολύ, γιατί το διαπίστωσα ότι δεν μπορεί να αγνοήσουν την οικονομική κρίση. Πρέπει να σταθούν με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτήν. Το διαπίστωσα και στην ομιλία του κ. Μπαλασόπουλου και στην ομιλία του Προέδρου της ΑΔΕΔΥ. Μια τέτοια υπεύθυνη στάση είναι που καταξιώνει τους θεσμούς, είναι που καταξιώνει το συνδικαλιστικό κίνημα και απέναντι στους ίδιους τους εργαζόμενους και απέναντι στην κοινωνία συνολικά.

Μίλησα για επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα. Μήπως έχετε ακούσει κάτι για τα προγράμματα STAGE; Δεν υπάρχει πιο αποκρουστικό παράδειγμα αυτή την περίοδο. Είναι ένας μηχανισμός διανομής φιλοδωρημάτων. Είναι ένας μηχανισμός εμπορίου ελπίδων. Όλα αυτά τα παιδιά που εργάζονται μέσω των προγραμμάτων STAGE, εργάζονται, δεν

εκπαιδεύονται, δεν καταρτίζονται, η έννοια της κατάρτισης, η έννοια της εκπαίδευσης έχει ξεχαστεί προ πολλού. Χρειάζεται να το βγάλουμε και απ' τη νομοθεσία μας.

Χρειάζεται να βγάλουμε την έννοια αυτή και από το Γ' ΚΠΣ και από το αναμενόμενο ακόμη ΕΣΠΑ, Δ' ΚΠΣ. Αυτά τα παιδιά που δουλεύουν, δουλεύουν κυριολεκτικά με αυτές τις αμοιβές, πλανώνται πλάνη οικτρά εάν ελπίζουν ότι όλα αυτά τα παιδιά, οι εκατοντάδες χιλιάδες, θα μονιμοποιηθούν στο δημόσιο όπως με σαφήνεια υπαινίσσεται η σημερινή κυβέρνηση.

Και βεβαίως επειδή θέλω να σταθώ ακόμη περισσότερο στο θέμα των STAGE, θέλω να αναφερθώ σε μια βαρβαρότητα που υπάρχει στις εργασιακές σχέσεις. Δεν μπορεί να εργάζονται άνθρωποι σε ένα γραφείο, να κάνουν την ίδια δουλειά, καμιά φορά μάλιστα αν έχουν και διαφορετικές αποδόσεις λόγω διαφορετικών υποκειμενικών δυνατοτήτων και αυτός που έχει και καλύτερη απόδοση να αμείβεται πολύ λιγότερο απ' το διπλανό του ή να υπάρχει ένα εργασιακό καθεστώς το οποίο όλοι το γνωρίζετε.

Αναφέρθηκα στο παράδειγμα των STAGE, για να διαπιστώσουμε όλοι μαζί το ποια μορφή έχει πάρει η επίθεση σήμερα στις εργασιακές σχέσεις. Σε ένα τέτοιο Συνέδριο αυτό το ζήτημα πρέπει να αναδειχθεί. Είναι κυρίαρχο. Δεν θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Θα πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε τα αισθήματα ενοχής που υπάρχουν στο δημόσιο. Δεν φτάνει οι δημόσιοι υπάλληλοι για την κατάντια του ελληνικού δημοσίου σήμερα.

Βεβαίως η επίθεση γίνεται με διάφορους τρόπους. Μπορώ να αναφερθώ σε σειρά παραδειγμάτων. Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα που το ξέρω καλά, γιατί κατάγομαι από παραμεθόρια περιοχή. Υπάρχουν πάντα κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις παραμεθόριες περιοχές, όταν προκύπτουν κάποια ζητήματα.

Εάν συμβεί κάτι στην Κύπρο π.χ. τότε ανεβαίνει και η ευαισθησία για τις παραμεθόριες περιοχές και γίνονται κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Π.χ. οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις παραμεθόριες περιοχές που συμπληρώσουν 5 χρόνια εργασίας, που δεν έχουν πρώτη κατοικία, έχουν μια δυνατότητα να

πάρουν 40% επιδότηση για την πρώτη τους κατοικία. Αυτό το μέτρο δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Βεβαίως υπάρχει σειρά νόμων από εκεί και πέρα που προσθέτουν στις παραμεθόριες περιοχές και άλλες περιοχές. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που θεωρώ το πιο προκλητικό. Π.χ. Σέρρες, εξισώνεται ο Δήμος Σερρών με τη Γαύδο, με το Αγαθονήσι, με τον τρίγωνο στον Έβρο. Φυσικά στις αναφορές της ελληνικής νομοθεσίας όταν θα μιλάμε για παραμεθόριες περιοχές πλέον, δε θα πρέπει να περιγράψουμε τις παραμεθόριες, θα πρέπει να περιγράψουμε τις μη παραμεθόριες.

Γιατί αναφέρθηκα στο παράδειγμα αυτό. Τι λέει η κυβέρνηση σήμερα; Λέει ότι την επιδότηση αυτή είναι υποχρεωμένοι να την καταβάλουν οι δήμοι. Τι κάνει η κυβέρνηση με αυτή τη νομοθεσία; Ένα μέτρο που ήταν υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των παραμεθορίων περιοχών, αποβαίνει σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αφαιρεί πόρους από τους δήμους των παραμεθορίων περιοχών.

Είναι ένα κλασικό παράδειγμα, το επισημάναμε στη Βουλή περίπου με τον ίδιο τρόπο, ένα κλασικό παράδειγμα που δείχνει πως υφαρπάζονται κυριολεκτικά πόροι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκεκριμένων περιοχών.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα παράδειγμα για να σας δείξω πως υφαρπάζονται, κλέβονται πόροι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνολικά; Δημοτικές επιχειρήσεις. Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Σύμφωνα με τον Κώδικα λύθηκαν υποχρεωτικά μια σειρά δημοτικών επιχειρήσεων για να γίνουν δύο, μία κοινωφελούς προσανατολισμού και μία ανώνυμη εταιρεία.

Τι έγινε με τους εργαζόμενους; Ήρθε νόμος στη βουλή, είπε ότι όσοι απορροφούνται από τις δύο νέες επιχειρήσεις, θα απορροφηθούν εκεί. Όσοι δε μπορούν και μπορούν να τους απορροφήσουν οι δήμοι, θα τους απορροφήσουν οι δήμοι. Οι υπόλοιποι δύνανται – αυτό ήταν το ρήμα που χρησιμοποιήθηκε – να κάνουν αίτηση για μονιμοποίηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στο δημόσιο τομέα γενικά.

Κάναμε παρέμβαση. Επισημάναμε στη βουλή ότι αυτό το «δύνανται» δεν εξασφαλίζει τίποτα. Ότι αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο. Τι έγινε; Χιλιάδες άνθρωποι προσέφυγαν στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο

τομέα. Το Δεκέμβριο του 2008 στην ελληνική βουλή έγινε αποδεκτή μια επιστολή του Νομάρχη Αθηνών, ο οποίος ευρισκόμενος σε αδιέξοδο με 93 εργαζόμενους μιας δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Περιστερίου, εξαναγκάστηκε να πει στην κυβέρνηση, δώστε μου τη δυνατότητα να τους πληρώσω από τους ΚΑΠ.

Ήταν ο κ. Νάκος εκεί παρών, κάναμε την παρέμβαση και η ρύθμιση λέει το εξής: όλοι οι εργαζόμενοι που προσφεύγουν στους δήμους ή στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, μπορεί να πληρώνονται μέσω των ΚΑΠ. Οι ΚΑΠ είναι πόροι που αφορούν έργα. Δεν αφορούν μισθοδοσία. Αντίκειται η νομοθεσία αυτή και σε συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λέει το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του προϋπολογισμού του πληρώνει τους πόρους.

Και βεβαίως δεν υφαρπάζονται, κλέβονται κυριολεκτικά πόροι. Και κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι εργαζόμενοι και θα βρεθούν Νομάρχες και Δήμαρχοι στην εξής δυσάρεστη θέση, όλοι αυτοί οι χιλιάδες εργαζόμενοι ξέροντας ότι μπορούν ευκολότερα, ευχερέστερα να πιέσουν τους αιρετούς, θα προσφύγουν στους αιρετούς, επιτρέψτε μου την έκφραση «θα τους πιάσουν από το λαιμό» και θα απαιτήσουν τη μονιμοποίησή τους, σε βάρος των ΚΑΠ, σε βάρος των έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε βάρος της υπόστασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε βάρος της ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας πρωτίστως, γιατί θεωρώ και θεωρούσα πάντα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι φύσει και θέσει θεσμός της ελληνικής περιφέρειας.

Αναφέρθηκα σε δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα γιατί πολλές φορές γίνεται λόγος για μεταφορά αρμοδιοτήτων που δε συνοδεύονται με πόρους κλπ. Εδώ δε συμβαίνει πλέον μόνο αυτό. Εδώ συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Δεν μεταφέρονται μόνο αρμοδιότητες. Υποχρεώνεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να καλύπτει μισθοδοσία υπαλλήλων.

Η σχέση του ΠΑΣΟΚ μαζί σας, με τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχω τη γνώμη ότι έχει γίνει αντιληπτό απ' όλους σας ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κοινός τόπος μεταξύ των θέσεών μας και των απόψεων που κατά καιρούς εκφράζετε.

Έχω τη γνώμη ότι αυτός ο κοινός τόπος έχει εμφανιστεί με πολύ καθαρό τρόπο όσες φορές συζητήθηκαν ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σας αφορούν στην ελληνική βουλή. Αναφέρομαι στην τελευταία νομοθεσία στο παράδειγμα της δημοτικής αστυνομίας. Δεν είναι μόνο αυτό στο οποίο στάθηκε ο κ. Μπαλασόπουλος ότι φτιάχνουν ένα αστυνομικό όργανο καινούργιο, μέσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κάνουν μια άλλου είδους παρέμβαση στην ιεραρχία την υπαλληλική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει άλλη ιεραρχία, άλλους βαθμούς η δημοτική αστυνομία, η οποία είναι μια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρεμβαίνει με νόμο η κυβέρνηση στη σημερινή ιεραρχία, διαταράσσοντας σχέσεις οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με συγκεκριμένες λογικές και εδώ και πολλά χρόνια.

Βεβαίως η στάση μας ήταν απόλυτα σύμφωνη με τις θέσεις που εκφράσατε κατά την ακρόαση των φορέων. Στο ίδιο νομοσχέδιο έγιναν σειρά αλλαγών. Θα σας πω μόνο ότι σε ένα άρθρο του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και υποτίθεται ο Κώδικας είναι ένας νόμος ο οποίος προετοιμάστηκε επί δύο χρόνια με ευλάβεια, με επιμέλεια.

Σε ένα άρθρο έγιναν 50 τροποποιήσεις. Υπάρχουν εκατοντάδες τροποποιήσεις σε ένα νόμο που ήρθε το 2008 το Δεκέμβριο. Εγώ ήμουν εισηγητής. Οι εισηγητές έχουν και κάποιους βοηθούς, ασχολήθηκα περισσότερο. Διαπίστωσα ότι απ' την επιτροπή μέχρι την ολομέλεια υπήρχαν πράγματα που δεν τα είχα καταλάβει.

Οι βουλευτές δεν ξέρουν τι ψηφίζουν και είναι αδύνατο να ξέρουν τι ψηφίζουν. Έτσι νομοθετούμε στα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και υποφέρετε. Γι' αυτό και ξεκινάτε από ένα νόμο, από ένα άρθρο, πάτε λίγο πιο πίσω με μια παραπομπή, λίγο πιο πίσω με μια άλλη παραπομπή και διαπιστώνετε ότι πολλές φορές ίσως φτάνετε και στο 1821. Νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε ζητήματα τα οποία αναδεικνύονται καθημερινά.

Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι το οποίο αφορά τους αιρετούς, αλλά θεωρώ ότι στον ίδιο βαθμό αφορά και σας. Δεν έλειψαν οι έξυπνοι Δήμαρχοι από την Ελλάδα. Δεν έλειψαν οι ικανοί Δήμαρχοι. Δεν έλειψαν οι Δήμαρχοι που έχουν διάθεση για προσφορά.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση όμως μοιάζει να έχει στερέψει. Θυμάστε τις αρχές της δεκαετίας του '80; Με ένα φτωχότερο νομικό πλαίσιο υπήρχαν εμπνευσμένα πρόσωπα. Πάρα πολλά είναι γνωστά σε όλους μας. Εγώ έχω κάνει και Δήμαρχος κ. Δήμαρχε. Γιατί; Γιατί τότε υπήρχε σφρίγος, υπήρχε δυναμική, υπήρχε ένα νέο νομικό πλαίσιο που δημιουργούσε δυνατότητες, που δημιουργούσε διάθεση για δουλειά.

Το νομικό πλαίσιο που σήμερα υφίσταται, με τις βελτιώσεις του, τις παλινωδίες του κλπ, είναι ένα νομικό πλαίσιο που έχει εκπνεύσει πλέον. Δεν μπορεί να τροφοδοτεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Για να γεννήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση τις νέες εμπνευσμένες ηγεσίες της, για να γεννήσει η ελληνική περιφέρεια τα νέα εμπνευσμένα σχήματα, για να προχωρήσουμε σε μια διοικητική μεταρρύθμιση για την οποία όλοι μιλάμε, αλλά με διαφορετικό τρόπο ο καθένας από εμάς.

Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας επιτυχία.