

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Χαιρετίζω εκ μέρους της Διοίκησης της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με ιδιαίτερη χαρά το Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει ο ΠΑ.ΣΥ.Β/Ν και να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση.

Στην δύσκολη αυτή περίοδο, που η οικονομική κρίση αποτελεί άλλοθι όχι μόνο για τον περιορισμό των δαπανών αλλά και για την κατάργηση των Δημόσιων υπηρεσιών και την υποβάθμιση των κοινωνικών αγαθών, τέτοιου είδους επιστημονικές παρεμβάσεις, όπως η σημερινή, είναι πολύ σημαντικές και αποτελούν ορόσημο για τον κλάδο.

Η επιμόρφωση και η εξέλιξη των εργαζομένων είναι ένας από τους κύριους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος και τίθεται ως βασικός αντίποδας στην παρακμή και τον εκφυλισμό των παρεχομένων υπηρεσιών των εργαζομένων, που θέλουν να επιβάλλουν οι πολιτικές επιλογές της συγκυβέρνησης και οι συν αυτής αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης!

Γι' αυτό λοιπόν, είναι πολύ θετικό και ελπιδοφόρο που το επιστημονικό σας όργανο μέσα σε αυτές τις «μαύρες» εποχές που ζούμε καταφέρνει και υλοποιεί ένα τέτοιου επιπέδου διεθνές συνέδριο με τόσο μεγάλη συμμετοχή. Καθώς η επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος είναι στην πρώτη προτεραιότητά του.

Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα που αφορούν στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν γίνει εκρηκτικά.

Οι κυβερνήσεις, στο όνομα της οικονομικής κρίσης, υπηρετώντας τα συμφέροντα των δανειστών, σπρώχνουν όλο και πιο βαθιά στη φτώχεια και στην ανέχεια τον Ελληνικό λαό μέσα από τις απολύσεις, τις μειώσεις μισθών, την ακρίβεια, τη φορολογία και τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις. Παράλληλα, συρρικνώνουν και εμπορευματοποιούν κάθε Κοινωνική Δομή μεταξύ των οποίων και τους Παιδικούς Σταθμούς και προωθούν την κατάργηση του Παιδαγωγικού και

Δημόσιου χαρακτήρα τους, μεταλλάσσοντας τους από χώρους αγωγής σε κέντρα φύλαξης παιδικών ψυχών. Παράλληλα αγνοούν τον πρωταρχικό και καθοριστικό ρόλο που οφείλουν να διαδραματίζουν οι Παιδικοί Σταθμοί στην εξέλιξη της προσωπικότητας και του γνωστικού επιπέδου των παιδιών, τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον της κοινωνίας μας.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, παρά τα ουσιώδη προβλήματα λειτουργίας τους (όπως: έλλειψη προσωπικού, υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής, μειωμένη χρηματοδότηση) καταφέρνουν με αυταπάρηση των εργαζομένων, να καλύψουν και να ανταπεξέρθουν στις ανάγκες της σημερινής οικογένειας, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

Η Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. παραμένει σταθερή στη θέση της ότι οι Παιδικοί Σταθμοί επιτελούν σπουδαίο Παιδαγωγικό και Κοινωνικό έργο και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αποτελούν μέγιστη ευθύνη των Κρατικών θεσμών, με κεντρικό σχεδιασμό, σε ότι αφορά την επάρκεια σε υποδομές που θα είναι ασφαλείς και σύγχρονες, το παιδαγωγικό πρόγραμμα, την ορθή στελέχωση με τις ανάλογες ειδικότητες προσωπικού και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η μείωση ή και ελλείψεις του προσωπικού και η στέρηση των αναγκαίων πόρων έχει οδηγήσει δεκάδες Παιδικούς Σταθμούς σε κλείσιμο και χιλιάδες οικογένειες σε απόγνωση, ενώ «ταφόπλακα» τους γίνεται η διεύρυνση του ωραρίου χωρίς το αναγκαίο προσωπικό.

Η πλήρη απαγόρευση προσλήψεων και στους Παιδικούς Σταθμούς «εξυπηρετεί» τον βασικό στόχο σε πρώτο στάδιο η μόνιμη εργασία, να υποκατασταθεί από ελαστικές σχέσεις εργασίας όπως δίμηνα, Μ.Κ.Ο., πεντάμηνα Κοινοφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ.) προετοιμάζοντας ταυτόχρονα την πλήρη εκχώρηση βασικών αρμοδιοτήτων των Δήμων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) που συστήνουν οι ίδιοι οι αιρετοί αλλά και σε άλλους ιδιώτες, με δεινά επακόλουθα για τους εργαζόμενους αλλά και για τους Δημότες που θα κληθούν για μια ακόμη φορά να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να «συντηρήσουν» τους εργολάβους-ιδιώτες.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, η Ομοσπονδία μας έχει εντάξει στο αγωνιστικό της πλαίσιο μεταξύ και των άλλων πολύ σημαντικών διεκδικήσεων:

- Η διατήρηση και αναβάθμιση του Δημόσιου Παιδαγωγικού και Κοινωνικού χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών.
- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν σήμερα σε ανθρώπινο δυναμικό.

- Την ένταξη του κλάδου Γ.Ε. Βρεφονηπιοκομίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
- Την εξασφάλιση του κόστους της μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
- Την υπεράσπιση αλλά και βελτίωση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
- Τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως αυτά καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα.
- Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (εξοπλισμός, σύγχρονα και λειτουργικά κτίρια κ.λπ.).
- Συνεχής επιμόρφωση του υπηρετούντος προσωπικού μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
- Κατάργηση των τροφείων.
- Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της ειδικότητας των παιδαγωγών, όπως καθορίζονται από τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα (αναλογία Παιδιών Παιδαγωγών, επαναφορά του βωρου), καθώς και μια σειρά άλλων δικαιωμάτων που μεθοδεύονται προς κατάργηση από την κυβέρνηση και από πολλούς αιρετούς. Διότι εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχουν σχέδια από συγκεκριμένους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν άλλους στόχους, εκτός από αυτούς που πρέπει πραγματικά να εξυπηρετούν οι Παιδικοί Σταθμοί και κατά περιόδους προσπαθούν να υλοποιήσουν στους Δήμους τους.

Επειδή λοιπόν αποτελείτε ένα νευραλγικό και δυναμικό κομμάτι των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να φτάσουμε στους στόχους μας πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε:

- Για την αναστολή απαγόρευσης της πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών.
- Για τη διασφάλιση ποιότητας της αγωγής που θα δεχθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
- Για ενιαία προσχολική εκπαίδευση.
- Για την διατήρηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
- Αλλά πρωτίστως για τη διασφάλιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κύριο κομμάτι των οποίων είναι οι Παιδικοί Σταθμοί.

Είναι απολύτως αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι οφείλουμε να αντισταθούμε συλλογικά στην απαξίωση του Δημόσιου τομέα και των εργαζομένων σε αυτόν. Είναι καθήκον μας πλέον να αντιπαλέψουμε την βίαια επιβαλλόμενη οπισθοδρόμηση των δημοκρατικών αξιών και συνδικαλιστικών ελευθεριών μας, την ποδηγέτηση κάθε λαϊκού κινήματος και την εξαθλίωση της ζωής μας.

Οφείλουμε στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας να μην υποκύψουμε στους εκβιασμούς και εκφοβισμούς του συστήματος αλλά να σταθούμε όρθιοι και απέναντι στα συμφέροντα και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές ξεγυμνώνοντας όλους αυτούς που τα υπηρετούν και μας κατευθύνουν στην ηττοπάθεια και την απελπισία.

Σας καλούμε λοιπόν όλους σε διαρκή επαγρύπνηση και συμμετοχή στους μαζικούς αγώνες μέχρι την τελική νίκη.

Ειδικότερα για τον ευαίσθητο χώρο σας, αυτόν της προσχολικής αγωγής, είναι εντονότερη η ανάγκη υπεράσπισης και διαφύλαξης του θεσμού γιατί «...αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα...!!!»

Με αυτά τα λόγια και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου σας για την Προσχολική Αγωγή.