

ΟΜΙΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
στην ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε.
ΑΘΗΝΑ-ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ-ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Φίλες και φίλοι,

Είμαστε σήμερα και πάλι εδώ μαζί, Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όχι μόνον να εκφράσουμε την αντίθεσή μας, την διαμαρτυρία μας και την άρνησή μας απέναντι σε όλους αυτούς της τέως κυβέρνησης και της νυν συγκυβέρνησης, οι οποίοι μας κόβουν τους μισθούς, τις συντάξεις και μας απολύουν, αλλά κυρίως για να τους πούμε ότι εμείς είμαστε και παραμένουμε εδώ όρθιοι, παραμένουμε μαχητικά, δυναμικά και σταθερά απέναντί τους.

Να τους πούμε ότι μπορεί να μας πήραν πολλά και ίσως πάρουν και άλλα.

Ένα όμως πράγμα δεν μπορούν να μας πάρουν: Την προσωπική και εργασιακή αξιοπρέπειά μας.

Είμαστε εδώ για να πούμε στους ανίκανους σωτήρες μας, πρώην και νυν, σε Τροϊκανούς και εγχώριους : ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!!

Μας σώσατε με το Μνημόνιο, με το μεσοπρόθεσμο, με τις συμφωνίες του Ιουλίου και του Οκτωβρίου και ακόμη συνεχίζετε να μας σώζετε!!!

Οι κυβερνητικοί σωτήρες μπορεί να άλλαξαν αλλά η πολιτική παραμένει η ίδια.

Έκοψαν τα επιδόματα, τους μισθούς, τις συντάξεις, έβαλαν φόρους και έκτακτες εισφορές και ξανακάνουν το ίδιο, γιατί είναι ανίκανοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο.

Ωραιοποίησαν τις προαναγγελθείσες απολύσεις ως εφεδρείες και προσυνταξιοδοτικές περιόδους στέλνοντας στο σπίτι τους και στην ανεργία με τον πλέον εμπαθή και απεχθή τρόπο χιλιάδες συναδέλφους.

Πετάνε σαν στυμμένες λεμονόκουπες ανθρώπους, βλέποντας μόνο αριθμούς και στατιστικά στοιχεία χωρίς ουσιαστικά κανένα κέρδος, με μόνο γνώμονα την διάλυση του Δημοσίου, των Δημοσίων Υπηρεσιών και την πειθήνια υποταγή στην Τρόικα.

Υπηρεσίες παύουν να λειτουργούν ή υπολειτουργούν, το Δημόσιο διαλύεται, η μονιμότητα καταργείται, η ανεργία αυξάνεται και οι άνεργοι ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο χωρίς να υπάρχει ελπίδα για εξεύρεση εργασίας.

Οικογένειες είναι σε απόγνωση.

Ο κοινωνικός ιστός της χώρας διαλύεται.

Η κοινωνία είναι σε αδιέξοδο αλλά οι σωτήρες μας έχουν αναγάγει ως μοναδική εθνική επιδίωξη την 6^η και 7^η δόση, τα χρήματα των οποίων θα πάνε κατά βάση στους διεθνείς τοκογλύφους, κερδοσκόπους και απατεώνες, ανακυκλώνοντας ένα φαύλο κύκλο που δεν έχει τελειωμό.

Τα μόνιμα υποζύγια, εργαζόμενοι, μισθωτοί, επαγγελματίες και συνταξιούχοι συνεχίζουν να πληρώνουν αυτά που δεν έφαγαν μαζί με τους καλοταϊσμένους

καρεκλοκένταυρος των κυβερνητικών θέσεων και τους κρατικοδίαιτους αλλά ανύπαρκτους μεγαλοσχήμονες του Σ.Ε.Β.

Η Τρόικα και το Δ.Ν.Τ. επιτάσσουν και οι κυβερνήσεις πειθήνια υπακούουν κάνοντας την Ελλάδα οικονομικό πειραματόζωο και πρότυπο προτεκτοράτου του 21^{ου} αιώνα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή περίεργη συγκυβέρνηση συνεχίζει την ίδια καταστροφική πολιτική των περικοπών, της ύφεσης, των ελλειμμάτων χωρίς να εμφανίζεται πουθενά αναπτυξιακή προοπτική.

Οι συντάξεις εξανεμίζονται, τα ασφαλιστικά ταμεία διαλύονται και ο πρώην συνάδελφος μας υπουργός ασφαλίσεων κ. Κουτρομάνης (λαλίστατος κατά το παρελθόν επί παντός επιστητού) έχει αναλάβει εργολαβικά να ισοπεδώσει ότι έχει απομείνει από την κυρία και την επικουρική ασφάλιση. Ο κατά παραγγελία της Τρόικας και του Δ.Ν.Τ. προϋπολογισμός που απλά θα επικυρωθεί από την Βουλή έρχεται να επισημοποιήσει μια θλιβερή και αδιέξοδο πολιτική χωρίς καμία προοπτική. Ούτε για το σήμερα, ούτε για το αύριο.

Μιλάνε για ανάκαμψη της οικονομίας 2014-2015 ή το 2020 και λένε ψέματα.

Μιλάνε για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας και ξαναλένε ψέματα, διότι επενδύσεις δεν εμφανίζονται πουθενά.

Μας λένε ότι θα πατάξουν την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή και είναι ανίκανοι να το κάνουν.

Μιλάνε για μείωση των ελλειμμάτων και αυτά διογκώνονται και αυξάνονται σε καθημερινή βάση. Κουρεύουν το χρέος και αυτό ξαναφουντώνει μέσα από τα τοκογλυφικά επιτόκια του δανεισμού.

Μας λένε ότι σώζουν την Ελλάδα οι υπεύθυνοι για το σημερινό κατάντημα και αυτό είναι μια απάτη. Το μόνο που επιδιώκουν είναι να σώσουν ένα σαθρό πολιτικό σύστημα και τα προνόμια τους. Να σώσουν τις τράπεζες και να διασφαλίσουν τους διεθνείς τοκογλύφους και μέσα σε όλο αυτό το κύκλωμα κεντρικό ρόλο έχει ο πρώην υπάλληλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Ο σημερινός πρωθυπουργός της Ελλάδος.

Επί τέλους δεν θέλουμε άλλους σωτήρες. Θέλουμε όμως κάτι πολύ απλό και ξεκάθαρο. Να αλλάξουν πολιτική ή να φύγουν. Είπαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση ή ν' αλλάξει πολιτική ή να φύγει και αυτή προτίμησε να καταρρεύσει. Σήμερα τους λέμε ευθαρσώς: Ή αλλάξτε ή φύγετε και επειδή δεν μπορείτε να αλλάξετε για αυτό σας λέμε σηκωθείτε και φύγετε. Δεν σας θέλουμε, δεν σας αντέχουμε άλλο.

Ζητάμε πίσω την ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας, την εθνική μας τιμή και υπόσταση. Εσείς είστε ανίκανοι να μας δώσετε οτιδήποτε και να κάνετε οτιδήποτε, για αυτό κάντε το μόνο που μπορείτε: ΦΥΓΕΤΕ.

Είναι η μοναδική υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε στον λαό, την κοινωνία και στην Ελλάδα.

Γεια σας...