



Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

ΚΥΛΛΗΝΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Αγαπητοί φίλοι συνεργάτες,

Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. αλλά και του συνόλου των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρόσκληση σας να απευθύνουμε χαιρετισμό στο Τακτικό Συνέδριο σας. **Συνέδριο που διεξάγεται σε μια περιοχή της χώρας μας που δοκιμάσθηκε από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.**

Είναι το πρώτο Συνέδριο που πραγματοποιείται στη νέα Δημοτική Περίοδο και στη θητεία μιας κυβέρνησης, η οποία εξελέγη από τις πρόσφατες Εθνικές εκλογές με οριακή πλειοψηφία.

Δεν είναι στις προθέσεις μας η επανάληψη θέσεων που έχουν να κάνουν με την θεωρητική προσέγγιση σε ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα προηγούμενα χρόνια στα συνέδρια σας θεωρητικά όλοι συμφωνούσαμε ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την άμεση συμμετοχή του πολίτη, το διοικητικό εκσυγχρονισμό και την θεσμοθέτηση νέων πόρων για την κάλυψη των αρμοδιοτήτων που έχουν μεταφερθεί και δυστυχώς συνεχίζουν να μεταφέρονται χωρίς κανένα προγραμματισμό.

Να υπάρξει συνεχής παρέμβαση για την ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας και της διοικητικής αυτοτέλειας με βασική προτεραιότητα **ΟΛΩΝ ΜΑΣ την ενίσχυση και υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.**

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και από το βήμα του Συνεδρίου σας δηλώνουν ότι θα εντείνουν τον αγώνα τους **μαζί αλλά και χωρίς τους αιρετούς** για την ενίσχυση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θέλω σήμερα από την τοποθέτηση μας στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. να απευθύνουμε μία **νέα ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ** στην ηγεσία της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. αλλά και στο σύνολο των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για πολιτική συμφωνία με σκοπό την αντιμετώπιση από κοινού των σοβαρών και οξυμμένων προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μια συμφωνία που θα έχει βασικές προτεραιότητες:

- 1. Τη Διοικητική και Οικονομική Αυτοδυναμία και Αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.**
- 2. Την υπεράσπιση και διεύρυνση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.**
- 3. Την αναβάθμιση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην καθημερινή λειτουργία των Ο.Τ.Α.**

Αν δεν υπάρξει συμφωνία τότε θα έχουμε σοβαρά προβλήματα **και σύντομα θα έχουμε οικονομική κατάρρευση όλων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.**

Διαπιστώνουμε και σήμερα και στο δικό σας συνέδριο ότι συνεχίζεται η έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων και αναφορών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Ο.Τ.Α. που είναι αναγκαία για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Ακόμη και σήμερα η ανάλυση του μητρώου εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. αναδεικνύει το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και την έλλειψη διάθεσης από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιμόρφωσης και κατάρτισης του υπάρχοντος προσωπικού των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

Η άποψη που κατά καιρούς διατυπώνεται από πολλούς αλλά ιδίως από αιρετούς ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες με φορείς έξω από αυτή είναι **αντίθετες με την φιλοσοφία του ρόλου της.**

Αγαπητοί φίλοι,

Θέλω επιγραμματικά να αναφερθώ στο συνέδριο σας και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και είναι μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει συνολικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πρώτο και σημαντικότερο είναι η **πολιτική προσωπικού** στους Ο.Τ.Α. Με το Π.Δ. 164/ 2004 και τη μερική τακτοποίηση του προσωπικού όλοι δήλωναν ότι μπαίνει τέλος στην ομηρία των εργαζομένων και αλλάζει σημαντικά ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού.

Τρία χρόνια μετά όμως, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής με κύρια την ευθύνη της Κυβέρνησης και τη συμμετοχή των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι εντελώς διαφορετικά. **Δημιουργήθηκε μια νέα στρατιά συμβασιούχων**, ενώ έχουμε ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων καθώς κυριαρχούν οι προσλήψεις προσωπικού μερικής απασχόλησης, συμβάσεων μίσθωσης έργου που συνεχώς αυξάνονται ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους, συμβάσεων ορισμένου χρόνου (δίμηνες και οκτάμηνες) που το μόνο αποτέλεσμα που έχουν την χειροτέρευση των υπηρεσιών που έχουμε υποχρέωση να προσφέρουμε στους πολίτες.

Την ίδια στιγμή χιλιάδες εργαζόμενοι στα προγράμματα Κοινωνικών Υπηρεσιών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται υπό την απειλή της απόλυσης αλλά και της κατάργησης βασικών υπηρεσιών που είναι καθημερινό εργαλείο στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. Πρόταση μας είναι η ένταξη όλων αυτών των υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. των Ο.Τ.Α. με τη δημιουργία σύγχρονων κοινωνικών δομών για καλύτερες υπηρεσίες με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την χρηματοδότηση του Κράτους.

Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. διεκδικούν ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας, κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων, της μερικής απασχόλησης και των συμβάσεων μίσθωσης έργου. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις (ενιαίο πλαίσιο αμοιβών και όρων εργασίας, αποτροπή των απολύσεων).

Αρμοδιότητες: Είμαστε αναγκασμένοι να περιφρουρήσουμε το Δημόσιο και Κοινωνικό Χαρακτήρα των Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να αντιδράσουμε σε προσπάθειες εμπορευματοποίησης τους.

Διεκδικούμε την κατάργηση του Νόμου για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα όπου δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς όλων των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόμα και Κοινωνικών σε ιδιώτες, με αντάλλαγμα που θα καταβάλλουν οι ίδιοι χρήστες, δηλαδή μία ακόμη επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Ενός Νόμου που είναι ακόμα ένα πρόγραμμα νέο – φιλελεύθερης έμπνευσης, καθώς είναι μία ακραία ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. χωρίς κανένα έλεγχο και επιχειρείται η πραγματική συρρίκνωση και υποβάθμιση του κοινωνικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οικονομικά: Είναι πλέον κοινή διαπίστωση όλων μας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης οδηγείται σε οικονομική κατάρρευση.

Οι εργαζόμενοι που μένουν απλήρωτοι συνεχώς αυξάνονται, μερικές φορές και με ευθύνη των αιρετών.

Να απαιτήσουμε ΟΛΟΙ από την κυβέρνηση την πραγματική επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων, όπως άλλωστε έχει υποσχεθεί, την καταβολή των χρηματικών ποσών από τις μεταφερόμενες υπηρεσίες καθώς επίσης να δηλώσουμε ότι καμία ΝΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ δεν θα δεχθούμε χωρίς την πρόβλεψη των ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Μόνο έτσι θα ξεκινήσουμε την μάχη για την οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία των Ο.Τ.Α.

Διαχείριση Απορριμμάτων: Συμφωνούμε και δηλώνουμε και από το βήμα του δικού σας συνεδρίου ότι οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. θα αγωνιστούν με όλες τις δυνάμεις του για την ΑΜΕΣΗ και ΑΥΣΤΗΡΗ εφαρμογή του ΕΘΝΙΚΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Οι ευθύνες τόσο του Κράτους όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σημαντικές και δεν θα πρέπει να υποκύψουμε σε κραυγές και θέσεις που ουσιαστικά δαιωνίζουν το πρόβλημα και βάζουν σε κίνδυνο την προστασία του Περιβάλλοντος, της Δημόσιας Υγείας και της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ένα δεύτερο σοβαρό ζήτημα που είναι και επίκαιρο είναι η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας.

Όταν αποφασίστηκε η εκχώρηση αυτής της αρμοδιότητας οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είμασταν οι μόνοι που αντιδράσαμε και στηρίζαμε το σύστημα και την πρόταση που προωθούσαν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σήμερα η πλειοψηφία από εσάς συμφωνείτε μαζί μας, αλλά δεν το λέτε.

Γιατί έχουμε μία Ανώνυμη Εταιρεία τον έλεγχο της οποίας έχουν οι Βιομήχανοι, που εισπράττει εκατομμύρια ευρώ με την μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές μέσω της αύξησης των προϊόντων τους, αλλά και να επιβάλλει σε όσους Δήμους “αποτολμούν” να συνεργαστούν μαζί της, τέτοιους όρους που τους επιβαρύνουν με το σύνολο του λειτουργικού κόστους της ανακύκλωσης, αποθαρρύνοντας έτσι οποιαδήποτε διάθεση για την προώθηση της ανακύκλωσης.

Γι’ αυτό, **επειδή ποτέ δεν είναι ΑΡΓΑ** πρέπει να αγωνιστούμε **όλοι ΜΑΖΙ** για την επιστροφή της αρμοδιότητας **και τη δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ των συσκευασιών** στα δημοτικά απόβλητα με καθοριστική την εκπροσώπηση σ’ αυτόν των Ο.Τ.Α. και των Συνδέσμων τους, που απασχολούνται με την επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων.

Τα έσοδα του φορέα αυτού θα είναι αυτά που εισπράττει σήμερα η Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε., η οποία δεν θα έχει πλέον λόγο ύπαρξης.

Η ανακύκλωση να υλοποιείται από τους Δήμους και τις Κοινότητες σε συνεργασία με τους Συνδέσμους διαχείρισης των απορριμμάτων.

Να αναλάβει η Κυβέρνηση και οι Περιφερειάρχες της την ευθύνη για την άμεση προώθηση της κατασκευής των Κ.Δ.Α.Υ. και των μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης που προβλέπονται στους περιφερειακούς σχεδιασμούς και να μην περιορίζεται μόνο στην κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α., που κι αυτοί προχωρούν με το σταγονόμετρο, με συνεχείς υπαναχωρήσεις και έξωθεν παρεμβάσεις λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.: Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τις διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των Επιχειρήσεων θα είναι πολλά και σοβαρά.

Ιδιαίτερα το ζήτημα της μεταφοράς του προσωπικού σε άλλους Ο.Τ.Α. και φορείς του Δημοσίου καθώς δεν νομοθετήθηκε η υποχρεωτικότητα. Θέση μας είναι η κατάργηση όλων των Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. που ενεργοποιούνται σε αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υποχρεωτική μεταφορά του προσωπικού.

Αγαπητοί φίλοι συνεργάτες,

Πιστεύουμε ότι το συνέδριο σας εκτός από τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα τοποθετηθεί και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όλοι στις σύγχρονες ανάγκες της Αυτοδιοίκησης, καθώς κάθε προσπάθεια συζήτησης που είναι αποκομμένη από τα προβλήματα των εργαζομένων θα οδηγηθεί σε αποτυχία.

Οι εργαζόμενοι εντάσσουν τα προβλήματα και την λύση τους μέσα στη γενικότερη λειτουργία των Ο.Τ.Α.

Αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε το σήμερα και το αύριο των αποδοχών μας, των συντάξεων μας, των εργασιακών μας σχέσεων.

Πιστεύουμε ότι το συνέδριο σας **θα τοποθετηθεί θετικά στην ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ενιαία δράση και αντιμετώπιση των προβλημάτων συνολικά του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.** Αλλιώς οι ημέρες που έρχονται θα είναι δύσκολες για τους Ο.Τ.Α., αλλά και για εμάς τους εργαζόμενους.

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και εύχομαι εκ μέρους των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και να αποτελέσει την ΑΦΕΤΗΡΙΑ κοινών παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του θεσμού.