

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Με ευθύνη του Δήμου

Χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτικών συμφερόντων

Τα προβλήματα που αναδεικνύονται από την παραγωγή, τη διαχείριση, την περισυλλογή και την τελική διάθεση των απορριμμάτων δείχνουν το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης και ζωής στη σημερινή καπιταλιστική καταναλωτική κοινωνία. Η λογική του καταναλωτισμού δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Οι καταναλωτικές συμπεριφορές αναδεικνύουν μια στάση ζωής όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης διαβίωσης σε αρμονία με τη φύση και το περιβάλλον αλλά με βάση τις ανάγκες της αγοράς, των συμφερόντων των επιχειρηματιών και της μεγιστοποίησης του κέρδους .

Σήμερα οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι τέτοιες που μπορούν να απαντήσουν στα σύγχρονα προβλήματα και να δοθούν λύσεις προς όφελος των ανθρώπων. Προϋπόθεση για αυτό είναι να ασκηθούν πολιτικές που θα έχουν στο κέντρο τους τις ανάγκες των ανθρώπων και θα στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Πολιτικές που δε θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά σαν ένα νέο πεδίο δράσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του κεφαλαίου για την κερδοφορία του, αλλά ούτε θα αξιοποιείται ανταποδοτικά για να εισπράξουν οι Δήμοι περισσότερα χρήματα από τους δημότες..

Η πολιτική της ιδιωτικοποίησης της ανακύκλωσης που προωθούν κυβέρνηση, δήμαρχοι και η φιλοσοφία που αναπτύσσεται σκόπιμα από διάφορα κέντρα, μόνο κέρδη για τα ιδιωτικά συμφέροντα θα φέρει και ακριβότερες και χειρότερες υπηρεσίες για τους πολίτες.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ.

Σήμερα εάν θέλουμε η πόλη που ζούμε να ξεφύγει από την υποβαθμισμένη καθημερινότητα, χρειάζεται να κάνουμε βήματα σε ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων με στόχο την παραγωγή λιγότερων απορριμμάτων. Από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (χωματερές) να περάσουμε στους χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο αλλά και εφικτό να γίνει μέσα από την διαδικασία της ανακύκλωσης. Θα χρειαστεί να συγκρουστούμε με τις μέχρι σήμερα συνήθειες μας, να αλλάξουμε τις επιθυμίες μας, να απαλλαγούμε από τη λογική της καπιταλιστικής ανάπτυξης και των επιλογών της αγοράς και να αναζητήσουμε ένα άλλο τρόπο ζωής και οργάνωσης της κοινωνίας.

Η καθαριότητα στη πόλη που ζούμε μπορεί να γίνει καλύτερη χωρίς ιδιωτικοποίηση και χωρίς αύξηση των δημοτικών τελών. Τα χρήματα που πληρώνουν οι δημότες στο Δήμο μέσω της ΔΕΗ, για ανταποδοτικά τέλη είναι ήδη πολλά. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας άλλος σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να παίξει η διαδικασία της ανακύκλωσης, μια διαδικασία που δυστυχώς είναι ουσιαστικά άγνωστη για το Δήμο και τους πολίτες αυτής της πόλης.

Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου συγκεντρώνει καθημερινά πάνω από 110 τόνους απορρίμματα τα οποία δεν είναι όλα για πέταμα, ένα μεγάλο μέρος από αυτά μπορεί να πηγαίνει για ανακύκλωση..

Ό,τι δεν έγινε μέχρι σήμερα, δεν σχεδιάστηκε μέχρι χθες δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει σήμερα.. Η μοναδική απόπειρα για ανακύκλωση στο Δήμο έγινε το Μάρτιο του 2007

και οι εργαζόμενοι αντέδρασαν όχι για αυτή καθαυτή την ανακύκλωση αλλά γιατί θα εμπλεκόταν ιδιωτική εταιρεία. και αντιπρότειναν η ανακύκλωση να γίνει από το Δήμο.

Η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου να την αναλάβει την οργάνωση της ανακύκλωσης και όχι από ιδιωτική εταιρεία. Ο Δήμος οφείλει να λειτουργήσει όχι ως μεσάζοντας ιδιωτικών συμφερόντων, ούτε ως επιχείρηση, αλλά ως δημόσιος κοινωνικός οργανισμός που έχει την αποκλειστική ευθύνη για την καθαριότητα της πόλης και πρέπει τώρα να πάρει πρωτοβουλία για να ξεκινήσει η ανακύκλωση στη πόλη. Η ανακύκλωση ως μια πραγματική διαδικασία διαλογής των απορριμμάτων στη πηγή, που ξεκινάει από την κατοικία, το σχολείο, το χώρο εργασίας και ψυχαγωγίας και στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών για ένα άλλο τρόπο ζωής. Οι μπλε κάδοι που έχουν τοποθετηθεί σε ορισμένους δήμους, σε συνεργασία με ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποτελούν ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή γιατί συλλέγουν σύμμεικτα απορρίμματα.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Ο Δήμος έχει την ευθύνη χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών να οργανώσει την ανακύκλωση στην πόλη. Να λειτουργήσει το γραφείο ανακύκλωσης στην υπηρεσία καθαριότητας που θα αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος.

Να ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα από τα σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, τα σούπερ μάρκετ, τις τράπεζες, τα κτήρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και από μεγάλες πολυκατοικίες, μετά από ενημέρωση των ένοικων και σε συνεργασία με τους διαχειριστές.

Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σε συνεργασία με τους επαγγελματίες της πόλης να διαμορφώσει ξεχωριστά προγράμματα, ενώ θα προτρέπει τους επαγγελματίες της πόλης να αντικαταστήσουν την πλαστική σακούλα με πάνινη.

Να δώσει κίνητρα στους ένοικους των πολυκατοικιών που θα θελήσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.

ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΙ

Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της ανακύκλωσης αποτελεί η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών. Χρειάζεται να οικοδομείται μέρα με τη μέρα, μέσα από δυσκολίες και αντιφάσεις ένας άλλος τρόπος ζωής, μια άλλη αντίληψη ώστε να αποκτήσουμε ως πολίτες και κοινωνία μια διαφορετική αντίληψη για τη ζωή και τις πραγματικές ανάγκες, κόντρα στα καταναλωτικά πρότυπα που μας προβάλλουν και μας επιβάλλουν.

Χρειάζεται να κατανοήσουμε όλοι ότι η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση των απορριμμάτων, στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για τους παραπάνω και όχι μόνο λόγους η ανακύκλωση στη πόλη πρέπει να ξεκινήσει τώρα χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Ο Δήμος να διεκδικήσει χρήματα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για την οργάνωση της ανακύκλωσης χωρίς επιβάρυνση των δημοτών και χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτικών συμφερόντων.

Να απαιτήσει από την πολιτεία τη δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Να οργανώσει καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για την ανακύκλωση και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή.