

## 10<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΟΤΑ

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

### ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Εκτελεστικής Επιτροπής.

**N. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:** Συνάδελφοι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι έχει βρεθεί, δεν είναι αστεία τα πράγματα, δηλαδή όσο προσπαθούμε να τα παρουσιάσουμε ως αστεία, ως παράλογα, εγώ νομίζω ότι είναι και σοβαρά και βαθιά πολιτικά. Πολιτικά γιατί δείχνουν κατ' αρχήν το αδιέξοδο των Συνδικαλιστικών δυνάμεων που συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή ότι δεν μπορούν να κινήσουν τίποτα, δεν μπορούν να δουν πραγματικά τι γίνεται, έχουν χάσει πλήρως την αξιοπιστία και είναι όλοι σ' αυτό το παιχνίδι.

Όσο και να βγάζουμε οτιδήποτε άλλες κορώνες και ακριβώς δημιουργείται αυτή η κρίση, ο καθένας για να βρίσκει τα άλλοθι του. Τα άλλοθι από την μεριά της ΔΑΣ ότι τέλος πάντων μας κυνηγάνε, μας δείχνουν, μας διώχνουν, μας έτσι, αλλιώς κλπ. ότι ο λαός έδωσε την θέση του Γενικού Γραμματέα, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι με τις ψήφους της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ κλπ.

Όλα αυτά τα «αλλαξοκωλικά» που λέω εγώ Προεδρεία, τα οποία δεν μπορούν να οδηγήσουν πουθενά, κατά συνέπεια έχουμε βρει σε μια πολύ κρίσιμη και σύνθετη περίοδο δουλειά να ασχολιόμαστε για να αποφεύγουμε τα βαθιά και σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν στο Κλάδο και στο Εργατικό Κίνημα σήμερα.

Διότι ποιος συζητάει σήμερα το της Θεσσαλονίκης άμα που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, η ΔΕΥΑ αξιοποιώντας το νόμο για διεύρυνση και περνάνε τις καθαριότητες εκεί πέρα και τους εργαζόμενους...

**ΜΕΛΟΣ:** (Μιλάει μακριά από το μικρόφωνο)

**N. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:** Ασχολείται κανείς; Συζητάει με αυτό; Δεν είδα καμιά συγκέντρωση να γίνεται γι' αυτό. Ποιος συζητάει ας πούμε για τις απολύσεις που γίνανε προχθές στο Ηράκλειο και εδώ πέρα η Ομοσπονδία δεν μπορεί να

συγκεντρώσει ούτε 10 άτομα. Ποιος συζητάει για τις απολύσεις στο Περιστέρι για το τι κάνουμε και για όλα αυτά που γίνονται.

Σε όλα αυτά απαντάμε ο καθένας στο μικρόκοσμό του με το δικό του τρόπο και ρίχνουμε ο ένας το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον. Και δεν κοιτάμε πέρα από τον ίσκιο μας ότι αυτές οι λογικές, οι συνδικαλιστικές, πολιτικές έχουν φτάσει είτε υπόγεια, είτε στα φανερά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Και πραγματικά θα πρέπει πολιτικά να ξεκαθαριστεί το ζήτημα.

Όλα τα άλλα είναι τερτίπια συνάδελφοι. Τερτίπια να χαλιούνται λεφτά, να πηγαίνο-ερχόμαστε εδώ και να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διέξοδο. Διέξοδο δεν υπάρχει διότι δεν μπορούνε πλέον τα πράγματα να κρύβονται σε έναν κόσμο. Η αξιοπιστία έχει φτάσει πλέον κάτω του μηδενός της Ομοσπονδίας και σ' αυτό υπάρχουν ευθύνες όλων. Όσο και ο καθένας να προσπαθεί να τις φορτώσει στον άλλον.

Από εκεί και πέρα ο μόνος κριτής σε μια πορεία πλέον που θα είναι πολύ μακριά είναι οι εργαζόμενοι του κλάδου με ή χωρίς την Ομοσπονδία. Με ή χωρίς αυτές τις δυνάμεις. Με ή χωρίς αυτές τις λογικές. Και εδώ θα είμαστε.