

Χωματερή Άνω Λιοσίων ένα «διαρκές έγκλημα»

Κάθε τόσο το τελευταίο διάστημα έρχεται στη επιφάνεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το ζήτημα της χωματερής.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, δεν πάει άλλο. Κινδυνεύει άμεσα η ίδια ζωή εργαζομένων αλλά και των κατοίκων της περιοχής.

Κυβέρνηση και δήμαρχοι αδιαφορούν.

Είναι κάποια χρόνια που καταγγέλλεται ότι **ο χώρος έχει τελειώσει και δεν μπορεί να λειτουργεί άλλο.** Εδώ και πολύ καιρό θα έπρεπε να λειτουργούν οι νέοι ΧΥΤΑ και οι περιβόητοι σταθμοί μεταφόρτωσης που συνεχώς εξαγγέλλονται από τους εκάστοτε υπουργούς και συνεχίζουν να παραμένουν εξαγγελίες για μικροπολιτικές και άλλες σκοπιμότητες.

Το πολυδιαφημισμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης που θα αποσυμφοριζε λίγο την κατάσταση και κόστισε δισεκατομμύρια υπολειτουργεί παρόλο τις συμβάσεις και τα τεράστια ποσά που παίρνει ο εργολάβος. Ακόμη και σήμερα δέχεται μόνο 200 από τους 1200 τόνους που θα έπρεπε κάθε μέρα.

Τα επικίνδυνα τοξικά και καρκινογόνα νοσοκομειακά και άλλα απόβλητα από τους 20-25 τόνους που παράγονται κάθε μέρα μόνο 3-5 τόνοι φτάνουν στον αποτεφρωτήρα ή αποθηκεύονται με ασφάλεια σε κατάλληλους χώρους. Τα υπόλοιπα ανακατεύονται και θάβονται μαζί με τα υπόλοιπα με τρομερές συνέπειες για την υγεία όλων που δουλεύουνε η πηγαινοέρχονται εκεί, ανεπανόρθωτες οι συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.

Τα ταμπάνια που αδειάζουν τα φορτηγά είναι σε άθλια κατάσταση και όλα ανά πάσα στιγμή έτοιμα να καταρρεύσουν λόγω των υπερβάσεων, του φορτίου που δέχονται αλλά και της προχειρότητας της κατασκευής τους κάτω από την πίεση που φτιάχνονται. Τεράστιο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και με τους χιλιάδες τόνους σκουπίδια που ρίχτηκαν χωρίς κανένα έλεγχο από τους εργολάβους που είχαν την αποκομιδή των αποβλήτων από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις την περίοδο των ολυμπιακών αγώνων.

Οι χιλιάδες τόνοι λάσπης που συνεχίζουν να ρίχνουν κάθε μέρα από τον βιολογικό καθαρισμό της Ψυτάλλειας (χωρίς την αναγκαία επεξεργασία που έπρεπε να γίνεται γιατί το έργο το άφησαν μισό) επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Δεν μπορείς πλέον ούτε να σταθείς εκεί μέσα και η μπόχα απλώνεται σ' όλη την δυτική Αττική. Οι εργάτες που είναι αναγκασμένοι να εργάζονται εκεί μεταφέρονται κάθε τόσο στα νοσοκομεία με διάφορα προβλήματα.

Τα μολυσματικά «ζουμιά» έχουν σχηματίσει λίμνες και περνάνε απευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα.

Ποιος δεν θυμάται την περσινή φωτιά και την μεγάλη κατολίσθηση που ευτυχώς έγινε σε ώρα που ήταν κλειστή η χωματερή και δεν θρηνήσαμε δεκάδες θύματα. **Εκεί μέσα καθημερινά και συστηματικά διεξάγεται ένα διαρκές «έγκλημα» με πολλούς ένοχους απέναντι στην υγεία των εργαζόμενων που είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν στον χώρο. Με τεράστιες επιπτώσεις στο γύρω περιβάλλον.**

Ένα διαρκές έγκλημα που έχει και μεγάλες οικονομικές συνέπειες σε όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου που πληρώνουν μέσω των ανταποδοτικών.

Ανυπολόγιστες ζημιές στα αυτοκίνητα και μηχανήματα που καταστρέφονται στις συνθήκες που επικρατούν εδώ μέσα και την απαξίωση που υπάρχει για στοιχειώδη μέτρα.

Το σοβαρότερο όμως και πραγματικά ανυπολόγιστο είναι το κόστος για την αποκατάσταση της υγείας των εργαζόμενων αλλά και της υγείας των κατοίκων από τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι συνθήκες που επικρατούν στη χωματερή.

Οι ευθύνες κυβερνήσεων- δημάρχων είναι τεράστιες.

Αυτοί δημιούργησαν και άφησαν την κατάσταση να φτάσει εδώ και το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν τους εργαζόμενους και να μεταθέτουν τις ευθύνες τους.

Πρόσφατη είναι η απόφαση που πήρε η ΤΕΔΚΝΑ να εκχωρήσει το δικαίωμα της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και λειτουργία των νέων ΧΥΤΑ στη περιφέρεια και από εκεί και πέρα... συμβάσεις με μεγάλο-εργολάβους που ακόμη δεν ξέρουμε.

Η πρόθεση τους είναι σαφής, πίσω από αυτή την φαινομενική αδιαφορία και απαξίωση αλλά και το τεχνητό αδιέξοδο που δημιούργησαν, κρύβεται η «ερωτοτροπία» με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον χώρο για να πάρουν τις δουλειές σαν «ώριμα φρούτα» και σαν μοναδικές λύσεις συνολικά στο ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών.

Να γίνουν οι χωματερές, οι σταθμοί μεταφόρτωσης, η αποκομιδή συνολικά ένα νέος μεγάλος τομέας για τεράστια κέρδη, αδιαφορώντας για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων, των κατοίκων, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ζωή συνολικά.

Η λυματολάσπη και η επιδείνωση που δημιουργείται με την συνεχιζόμενη μεταφορά της στη χωματερή των Άνω Λιοσίων είναι απλώς η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι στο τεράστιο αυτό πρόβλημα.