

# ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΤΕ και τις Τράπεζες, αποτελούν την αρχή ενός γενικευμένου σχεδίου, που αφορά όλους τους εργαζόμενους, της χώρας Δημόσιου-ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες κυβερνητικών στελεχών και καλοπληρωμένων κονδυλοφόρων, να παρουσιάσουν τις αναδιρθώσεις της κυβέρνησης, σαν απαραίτητα μέτρα δικαιοσύνης- ισότητας και χτυπήματος των "ρετιρέ", σε κανέναν δεν διαφεύγει το γεγονός, ότι τα μέτρα αυτά πρώτα απόλα χτυπούν το νέο τμήμα των εργαζόμενων που θα μπαίνει στην παραγωγή με συνθήκες μεσαίωνα.

Η κυβέρνηση στο πρόσωπο των εργαζόμενων στον ΟΤΕ, τις Τράπεζες, τους Λιμενεργάτες και εν γένει στις ΔΕΚΟ και το Δημόσιο, βλέπει τους «Νταβατζήδες» και τις «συντεχνίες» που είναι υπεύθυνες για τα χάλια της οικονομίας, για τα ελλείμματα, τα χρέη, την ανεργία και όχι το κεφάλαιο και τους καπιταλιστές, που λυμάνονται τον ιδρώτα χιλιάδων εργαζόμενων.

Συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. 15 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε μορφής αντιπολίτευση, ξεδιπλώνει το πρόγραμμα της.

**Ένα πρόγραμμα άγριας επίθεσης** στα εργασιακά δικαιώματα και τις λαϊκές κατακτήσεις, **ένα πρόγραμμα ξεπουλήματος** της δημόσιας περιουσίας και των δημόσιων επιχειρήσεων, **ένα πρόγραμμα πλήρους απελευθέρωσης** για την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, **ένα πρόγραμμα τσακίσματος** των όποιων δικαιωμάτων και κατακτήσεων που οδηγεί την Εργατική τάξη και όλους τους μισθωτούς σε έναν σύγχρονο καιάδα.

Πίσω από τα κροκοδείλια δάκρυα, για τους χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους, τους άνεργους και τους υποασχολούμενους, κρύβεται η επιδίωξη της να οδηγήσει όλους τους εργαζόμενους σε ένα «σύγχρονο δίκαιο», που τα δικαιώματα, οι μισθοί, οι συντάξεις, τα ωράρια θα είναι ίδια με τις χώρες της Ν-Ανατολικής Ασίας και της Κίνας, προς χάριν της ανταγωνιστικότητας.

Αυτό το σχεδιασμό ονομάζει ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ.

Αν σήμερα υπάρχουν στοιχειώδη δικαιώματα, σε ένα τμήμα των εργαζόμενων(που χρόνο το χρόνο περικόπτονται), αυτό δεν μπορεί ούτε να ενοχοποιεί τους εργαζόμενους, ούτε ακόμα περισσότερο να στρέφει τμήματα εργαζόμενων ενάντια σε άλλα.

Απέναντι σε αυτές τις αναδιαρθρώσεις πρέπει να αντιτάξουμε ένα πρόγραμμα διεκδικήσεων, μια νέα χάρτα αναγκών και δικαιωμάτων, για όλους τους εργαζόμενους Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, που να ικανοποιεί τις σημερινές βασικές ανάγκες της εργατικής οικογένειας στο σύνολο τους.

Οι εργαζόμενοι συντονισμένα, ενωτικά και μαζικά πρέπει να βγουν στους δρόμους, απαιτώντας:

- Ενιαίες εργασιακές σχέσεις για όλους-Μόνιμη σταθερή δουλειά-καμιά απόλυση.

- Μια εθνική Σ.Σ.Ε. σε Δημόσιο-Ιδιωτικό τομέα, με κατοχυρωμένο το κατώτερο μισθό ή μεροκάματο(νεοεισερχόμενου)- τα 1200 ευρώ.

- Πενθήμερο-6ωρο-30ωρο .

- Σύνταξη στα 30 χρόνια δουλειά- στο 55<sup>ο</sup> έτος.

- Βαρέα - ανθυγιεινά σε δημόσιο-ιδιωτικό τομέα στις αντίστοιχες ειδικότητες, με μείωση των χρόνων εργασίας(25 χρόνια στα Β-Α) και θέσπιση 7 πλασματικών χρόνων(όπως εθελουσία ΟΤΕ), για να παίρνουν ολόκληρη τη σύνταξη.

- Δημόσια δωρεάν και καθολική κοινωνική ασφάλιση για όλους, ενιαίο φορέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Κανείς ανασφάλιστος.

- Σύνταξη ίση με τον τελευταίο μισθό.

Συνάδελφοι,

Ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο, με την απαίτηση να συντονισθούν οι αγώνες για την διεκδίκηση του.

Απέναντι στις αποσπασματικές, διαχωριστικές κινήσεις που αναπτύσσονται από μεμονωμένα σωματεία ή Ομοσπονδίες που οδηγούν στον κατακερματισμό και την πολυδιάσπαση, χρειάζεται ενιαία δράση με κοινά αιτήματα και στόχους που να ενώνουν τον κόσμο της δουλειάς στον Ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μακριά από συντεχνιασμούς .

Η ηγεσία του σ.κ. στο σύνολο της, το μόνο που έχει να κάνει είναι να διευκολύνει αυτή την προοπτική και πρακτικά, συντονίζοντας τις σκόρπιες κινήσεις και γενικεύοντας την αντίδραση. Γι' αυτό θα κριθεί από το σύνολο της Εργατικής τάξης και τους μισθωτούς, γι' αυτό θα λογοδοτήσει. Η υπεκφυγή, οι ερμαφρόδιτες εξαγγελίες για κινητοποίηση και μάλιστα σαν έκφραση αλληλεγγύης και μόνο, αφυδατώνει την πάλη και αποπροσανατολίζει τους εργαζόμενους, ρίχνοντας τους στην αγκαλιά της κυβερνητικής φαιάς προπαγάνδας, περί ρετιρέ και υπογείων.

Οι εργαζόμενοι έναν δρόμο μπορούν να διαλέξουν, τον δρόμο της συντονισμένης πάλης, με ενιαίους στόχους και αιτήματα, με κοινή δράση, απέναντι σε έναν εχθρό (το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του), που είναι και ενωμένοι και έχουν κοινούς μακροπρόθεσμους στόχους.

**ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ- ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ**

**ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ-ΤΙΣ  
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ**

**ΔΕΝ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΟΥΜΕ-ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ**

**ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ στον ΟΤΕ**

**ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ιδιωτικό-Δημόσιο  
Τομέα**

Αθήνα, Ιούνης 2005

**ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ  
Στους ΟΤΑ**