

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις δηλώσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Προβόπουλου «Περί κηφώνων εργαζόμενων στις Δημόσιες Υπηρεσίες.»

Οι μνημονιακές πολιτικές που υπηρετεί ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), επιμένοντας στην εφαρμογή και επέκτασή τους, ευθύνονται για τη βαθεία και παρατεταμένη ύφεση (η οποία όπως φαίνεται θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί τη χώρα και μετά το 2014), με αποτέλεσμα τη μη παραγωγή πλεονάσματος και πλούτου.

Το παραμύθι ότι για την κατάσταση αυτή υπεύθυνοι είναι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, έχει πλέον τελειώσει. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα παραμύθι, το οποίο σκοπίμως αναπαράγεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, από τους κατ' εξοχήν «επαγγελματίες» υψηλόμισθους, των οποίων οι αμοιβές ξεπερνούν κατά πολύ, το σύνολο των μηνιαίων μισθών δέκα Δημοσίων Υπαλλήλων (!).

Είναι, πλέον, σαφές στο σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας ότι για το 60% των Ελλήνων που βρίσκεται μεταξύ φτώχειας και εξαθλίωσης, για την ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας που συνεχίζεται για έκτο χρόνο, για τους ανέργους που έχουν ξεπεράσει το 1.500.000, για τα 400.000 νοικοκυριά που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα, αλλά και για την υφαρπαγή των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων των εργαζομένων, των Νοσοκομείων και των Πανεπιστημίων εξαιτίας του κουρέματος των ομολόγων του Δημοσίου, ευθύνονται αποκλειστικά οι ασκούντες κυβερνητική πολιτική, μεταξύ αυτών, δε, και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το «ποιοι είναι οι κηφίνες» αλλά και το «ποιοι εγκλημάτησαν και συνεχίζουν ανεξέλεγκτα να εγκληματούν σε βάρος της χώρας και του λαού μας», θεωρούμε ότι είναι απόλυτα εμφανές και γνωστό σε όλους τους Έλληνες πολίτες.

Όσο λοιπόν, οι έχοντες τις μεγάλες ευθύνες για την τραγική κατάσταση της χώρας μας, επιχειρούν να τις μεταφέρουν αλλού, εκτός του ότι δεν γίνονται πλέον πιστευτοί από κανέναν, επιπλέον αυτογελοιοποιούνται.