

Αποχαιρετιστήρια επιστολή του Προέδρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κ. Τσικρικά

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μετά από 35 χρόνια εκπαιδευτικής και κοινωνικής δράσης, μέσα από τις γραμμές του συνδικαλιστικού κινήματος, έφτασε η ώρα της αποχώρησης από την ενεργό συμμετοχή μου στα όργανα του δημοσιούπαλληλικού κινήματος, λόγω συνταξιοδότησης (από την υπηρεσία στη Δημόσια Εκπαίδευση).

Αυτή την ώρα κάνοντας μια αναδρομή, αξίζει να τονίσουμε ότι στο χρονικό αυτό διάστημα, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολιτευτικής περιόδου, δώσαμε μεγάλους πολιτικο-συνδικαλιστικούς αγώνες, είχαμε σημαντικές νίκες και πετύχαμε ιστορικές κατακτήσεις που αναβάθμισαν το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος (όπως είναι η θεσμοθέτηση του πιο προοδευτικού νόμου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των συνδικάτων, του Ν.1264/1982, η κατάκτηση του ζηλευτού εργατικού Δικαίου κ.ά.) που βελτίωσαν τη θέση των εργαζομένων τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Όμως, εδώ και τρία χρόνια, βιώνουμε μια ζοφερή πραγματικότητα. Αντιμετωπίζουμε, με πρόσχημα την οικονομική κρίση, μια πρωτοφανή επίθεση στα εργασιακά, συλλογικά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα και στις κατακτήσεις μας, εξαιτίας της εφαρμογής ενός προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, μιας πολιτικής λιτότητας, που επέβαλαν στη χώρα μας η τρόικα και οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τραγικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία, αφού η μείωση του βιοτικού επιπέδου έχει φτάσει το 35%, η ύφεση σωρευτικά την τελευταία 5ετία άγγιξε το 30%. Τα χιλιάδες λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα. Η ανεργία ξεπέρασε κάθε ιστορικό προηγούμενο. Οι άνεργοι έφτασαν τους 1.500.000, σε ποσοστό 27% και στους νέους πάνω από 60%, με συνέπεια, ένα ανθρώπινο κεφάλαιο να μένει αναξιοποίητο, με άμεσο κίνδυνο μια ολόκληρη γενιά, με υψηλού επιπέδου επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, να καταστεί μια χαμένη γενιά.

Η δημοσιονομική σταθερότητα με το ακραίο δόγμα του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας, αντί για δυναμική υπέρ της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, δημιούργησε δυναμική υποχώρησης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας, της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, υπονόμευσης της ομαλότητας, της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Στο στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή το Δημόσιο. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά απαξιώνονται, για να παραδοθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία ως εμπορεύσιμα είδη και να εξυπηρετηθούν οι απανταχού κερδοσκόποι και οι δυνάμεις της αγοράς.

Η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών, της βίαιης συρρίκνωσης του Δημοσίου, της διάλυσης των Δημοσίων υπηρεσιών, ακυρώνει τον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο του κράτους.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχοντας πλήρη συνείδηση του ρόλου της ως αυτόνομου, συλλογικού υποκειμένου, που σχεδιάζει, παρεμβαίνει και αγωνίζεται για το σύνολο των μελών του, για το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, συντόνισε τη δράση της με τα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα αλλά και με τα συνδικάτα της Ευρώπης, για την ανατροπή των πολιτικών της σκληρής λιτότητας, των πολιτικών που κατεδαφίζουν το κοινωνικό κράτος.

Σήμερα, ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί με πιο έντονα κοινωνικά, ταξικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, με στόχο την αλλαγή του συσχετισμού των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την κατάκτηση ενός νέου κοινωνικού μοντέλου δικαιοσύνης και προόδου, για την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα επενδύει στην πραγματική οικονομία, θα ενισχύει την ισόρροπη ανάπτυξη και τη βιώσιμη απασχόληση, θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες τους!!!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Αυτή τη στιγμή της αποχώρησής μου από την ενεργό συνδικαλιστική δράση, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Ε.Ε. και του Γ.Σ. για την εμπιστοσύνη, με την οποία με περιέβαλαν στα αυξημένα καθήκοντα του Προέδρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Να ευχαριστήσω τα παραταξιακά σύνολα, γιατί συνέβαλαν, με αντιπαράθεση θέσεων και προτάσεων και με τις αναγκαίες συνθέσεις, στην προώθηση των αιτημάτων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες και γενικότερα του κόσμου της μισθωτής εργασίας της χώρας μας.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα στελέχη της παράταξής μου, τα οποία με στήριξαν ανυπόκριτα στις δύσκολες στιγμές που ζήσαμε ως δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα.

Ευχαριστώ τα μέλη του Προεδρείου (το Γενικό Γραμματέα, τους Αντιπροέδρους, τον Ταμία) για την ιδιαίτερη, ως εκ της θέσης τους στο όργανο, συμβολή στην υλοποίηση των αποφάσεων και γενικά, στη λειτουργία της οργάνωσής μας.

Ό,τι πετύχαμε, όσον αναφορά τις μεγαλειώδεις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την ανάδειξη των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζομένων, το πετύχαμε όλοι μαζί με ενότητα στη δράση, ξεπερνώντας τις δευτερεύουσες διαφορές μας και αντιθέσεις, έχοντας συνείδηση ότι διακυβεύονται ύψιστα συλλογικά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα από τις αντεργατικές, αντικοινωνικές και τιμωρητικές πολιτικές που επέβαλαν στο λαό μας οι δανειστές και οι κερδοσκόποι και εφαρμόζουν πιστά οι κυβερνήσεις της χώρας μας.

Ευχαριστώ όλους τους εργαζόμενους, τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη, που έδειξαν στο χειρισμό των ζητημάτων, για την καλόπιστη

κριτική που άσκησαν στις αποφάσεις μας και τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση των συλλογικών δράσεων και των αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

Ευχαριστώ επίσης τους εργαζόμενους στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την καθημερινή συνεργασία που είχαμε, για την κατανόηση των αυξημένων απαιτήσεων της οργάνωσης, για την καλή διάθεση και ευαισθησία που έδειξαν στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Στο νέο Πρόεδρο εύχομαι καλή επιτυχία στον απαιτητικό ρόλο και στα αυξημένα καθήκοντα που αναλαμβάνει.

Φίλες και φίλοι, όλοι μαζί έχουμε χρέος να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην αδιέξοδη και άδικη πολιτική των μνημονίων της σκληρής λιτότητας, που διευρύνει τις ανισότητες, συσσωρεύει τον πλούτο στα χέρια λίγων, που θυσιάζει στο βωμό της αγοράς δικαιώματα και κατακτήσεις του εργατικού κινήματος ενός και πλέον αιώνα, τον αγώνα για την προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, για τη Δημοκρατία!!!

Με εκτίμηση

Κώστας Τσικρικάς