



# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

## **ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.** *στους γονείς των παιδιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών*

*Αγαπητοί γονείς,*

Τα τελευταία χρόνια με τις πολιτικές που ασκούνται, το τοπίο για τον χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλάζει συνεχώς προς το χειρότερο. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους δεν συνοδεύεται από αύξηση των παρεχόμενων κονδυλίων προς αυτούς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα. Με ευ-

θύνη πλέον και των Δημοτικών Αρχών τα προβλήματα αυτά μεταφέρονται στους Δημότες, οι οποίοι αναγκάζονται να καταβάλουν ολοένα και περισσότερα χρήματα για υπηρεσίες που εν τέλει δεν τους καλύπτουν. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται και οι επιτήδριοι της πολιτικής και κεντρικής εξουσίας βρίσκουν πρόσχημα να πλήξουν και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

*Αυτή η πολιτική στοχεύει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση σε όλες τις υπηρεσίες των Δήμων με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τον γονιό, τον εργαζόμενο, τον δημότη.*

Δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται, σε αυτή την πολιτική εντάσσεται και η μεταφορά των Κρατικών Παιδικών Σταθμών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι βαρύγδουπες δηλώσεις για αναβάθμιση της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών με τις οποίες συνοδεύτηκε η μεταφορά αρμοδιοτήτων ήταν απλά ένα περιτύλιγμα. Σήμερα, σχεδόν πέντε χρόνια από τη μεταφορά των Κρατικών Παιδικών Σταθμών και πάνω από δύο από τη μεταφορά των λοιπών Σταθμών δημόσιου χαρακτήρα, **η κατάσταση μόνο ρόδινη δεν μπορεί να θεωρηθεί.**

- ✓ Οι επιχορηγήσεις πολλές φορές δεν καλύπτουν όχι μόνο τα λειτουργικά έξοδα, αλλά ούτε τη μισθοδοσία.
- ✓ Η πλειονότητα των σταθμών λειτουργεί με σοβαρότατες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, με υπερφορτωμένα τμήματα παιδιών, με χιλιάδες εργαζόμενους χωρίς σταθερή σχέση απασχόλησης.

- ✓ Τα περισσότερα κτίρια που στεγάζονται είναι ακατάλληλα για λειτουργία παιδικού σταθμού και φιλοξενία παιδιών, χωρίς πολλές φορές να διαθέτουν ούτε τα στοιχειώδη μέσα υλικοτεχνικής υποδομής για να μπορέσουν να εκπληρώσουν το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους έργο.
- ✓ Οι εργαζόμενοι στους πρώην Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς είναι οι μόνοι Δημόσιοι Υπάλληλοι που δεν έχουν πάρει τα αναδρομικά του "πριμ παραγωγικότητας" 1990-1996 όπως όλοι οι εργαζόμενοι στους Δήμους και το Δημόσιο.
- ✓ Σειρά προβλημάτων ακολουθεί και συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους που προέρχονται από Π.Ι.Κ.Π.Α., Ι.Β.Σ.Α., ΚΕ.Φ.Ο., Ε.Ο.Π.
- ✓ Μια σειρά από δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων αμφισβητούνται και καταπατούνται σε διάφορους Δήμους.

Οι χαμηλοί μισθοί, η ανασφάλεια της εργασίας, η μερική απασχόληση, η δημιουργία εργαζομένων πολλών κατηγοριών, είναι προβλήματα όλων. Κι αν δεν αντιδράσουμε τώρα τα προβλήματα αυτά θα οξυνθούν και οι πιθανότητες επίλυσης τους στο μέλλον θα είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

### Αγαπητοί γονείς,

Όλοι όσοι έχετε παιδιά ή εγγόνια στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς γνωρίζετε τη μεγάλη αύξηση που επιβλήθηκε σε πολλούς Ο.Τ.Α. στα τροφεία για το σχολικό έτος 2005-2006 και είναι μόνο η αρχή.

Το οικονομικό αυτό βάρος οδηγεί ολοένα και περισσότερες οικογένειες να διακόπτουν την παραμονή των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς.

Όλοι αντιλαμβάνονται τις δυσάρεστες συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης.

Έτσι λοιπόν, αντί να διευρύνονται και βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, με την ύπαρξη και των ολοήμερων νηπιαγωγείων, τα οποία εμείς οραματιζόμαστε συνοδοιπόρους σε έναν ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη συρρίκνωση και στη μονοετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο.

Κι αυτό τη στιγμή που διάφορες μελέτες και έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, δείχνουν ότι η φοίτηση πλέον του ενός έτους (συνήθως από 3-6 ετών), σε χώρους προσχολικής αγωγής, σχετίζεται με αυξημένες ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών.

Η πιθανή αποδυνάμωση των νηπιακών τμημάτων των Παιδικών Σταθμών, εξ αιτίας των τροφείων, θα αποτελέσει αιτία υποβάθμισης τους ως φορέων παροχής ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και φροντίδας της πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Θα έχει ακόμη αρνητική επίπτωση στον ψυχισμό κάποιων παιδιών που θα αναγκαστούν να υποστούν άλλη μία περίοδο προσαρμογής σε ένα νέο και άγνωστο περιβάλλον.

λον, μόλις ένα χρόνο πριν από την αναγκαστική προσαρμογή τους στο Δημοτικό Σχολείο για να φοιτήσουν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία αφού εκεί η αγωγή και η εκπαίδευση των παιδιών παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.

*Σε όλα τα παραπάνω έρχονται τώρα να προσθέσουν τη δωδεκάμηνη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, καταργώντας δηλαδή τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Αυγούστου.*

Κάποιοι ίσως την πρόταση αυτή να την βρίσκουν θετική, σκεπτόμενοι ότι θα έχουν «που να αφήσουν» τα παιδιά τους της ημέρες αυτές.

Θα πρέπει όμως να έχουν στο μυαλό τους πως οι Παιδικόι Σταθμοί εξυπηρετούν μεν τους εργαζόμενους γονείς αλλά κυρίως απευθύνονται στα παιδιά.

Υπάρχουν λοιπόν για να εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας για κοινωνικοποίηση, αγωγή, εκπαίδευση και φροντίδα, αναπόσπαστα κομμάτια των οποίων και το δικαίωμα των διακοπών. Δικαίωμα που πηγάζει από την ανάγκη των παιδιών για ξεκούραση και επαφή με την ευρύτερη οικογένεια.

*Σε ό,τι δε αφορά το μήνα Αύγουστο, πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται ένα παιδί να παραμένει μέχρι τις 31 Αυγούστου, για παράδειγμα, στο τμήμα προνηπίων και ξαφνικά την επόμενη μέρα να μαθαίνει ότι μεγάλωσε τόσο, μέσα σε μια νύχτα, που βρέθηκε στο τμήμα νηπίων!*

Αλήθεια πότε θα γίνονται οι απαραίτητες επισκευές (συντήρηση, βαψίματα, απολύμανση κλπ.) στους Παιδικούς Σταθμούς.

Πρέπει πέρα από συναισθηματισμούς να αποκτήσουμε όλοι επίγνωση του σημαντικού ρόλου που παίζει αυτή η κυκλική εναλλαγή και επανάληψη των διακοπών κατά τη διάρκεια του έτους και των εορτών, στη δόμηση της παιδικής σκέψης.

Πόσο πολύ βοηθούν να οικοδομηθεί στο παιδικό μυαλό η έννοια του χρόνου, έννοια εξαιρετικά δύσκολη, σε μια εποχή που η ζωή μας έχει πάψει να εξαρτάται από την εναλλαγή των εποχών του χρόνου και να καθορίζεται απ' αυτήν.

Φυσικά σε ό,τι μας αφορά δεν αρνούμαστε, ούτε θέλουμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός πως οι θερινές διακοπές με κλείσιμο των Παιδικών Σταθμών, καθώς και οι διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα, αποτελούν σημαντική ανάσα για τους εργαζόμενους σ' αυτούς. Αυτά τα «διαλείμματα» βοηθούν το εκπαιδευτικό, αλλά και το λοιπό προσωπικό, να αντιμετωπίσει με ανανεωμένες δυνάμεις και με νέα κάθε φορά ορμή και ζωντάνια τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην καθημερινή επαφή με τα παιδιά.

Με τα παιδιά που απαιτούν από όλους τους ενήλικες, πόσο μάλλον από τους δασκάλους τους, δημιουργικές ώρες προσφοράς και όχι φύλαξη και απασχόληση ρουτίνας.

*Τέλος, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε ότι η δεκάμηνη και πλέον λειτουργία των Παιδικών Σταθμών (όπως άλλωστε και η σχεδόν εννιάμηνη λειτουργία των σχολείων), δεν αποτελεί προσφορά της κοινωνίας και των κυβερνήσεων προς του εργαζόμενους του κλάδου, αλλά απορρέει από τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας.*

**Με βάση τα όσα αναφέραμε όχι ασηλώς υιοθετούμε αλλά και αγωνιζόμαστε:**

- ✓ Για ενιαία προσχολική αγωγή και εκπαίδευση με δωρεάν υπηρεσίες.
- ✓ Κατάργηση των όλων τροφείων που επιβάλλονται.
- ✓ Αναγνώριση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού ρόλου των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς.
- ✓ Ενιαίο επιστημονικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και χώρους.
- ✓ Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού.
- ✓ Πλήρης αναβάθμιση της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.
- ✓ Σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις σε κάθε γειτονιά.
- ✓ Μαζικές προσλήψεις μόνιμου παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού.
- ✓ Οικονομική ενίσχυση των Παιδικών Σταθμών για την συνολική κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
- ✓ Απόσυρση της πρότασης της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για τροποποίηση του Πρώτου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

**Αγαπητοί γονείς,**

Σας καλούμε ν' αγωνιστούμε όλοι μαζί για αναβαθμισμένους και με δωρεάν υπηρεσίες Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς τέτοιους που να είναι ικανοί να προάγουν την προσχολική αγωγή και παιδεία.

Οι στόχοι μας είναι κοινοί, γιατί κοινή είναι η αγωνία μας για την αγωγή των παιδιών μας σ' αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία.

Σ' αυτή την πρώιμη παιδική ηλικία μπαίνουν τα θεμέλια για τη μετέπειτα ζωή των παιδιών μας, καθορίζεται το μέλλον τους και κατ' επέκταση το μέλλον της κοινωνίας και δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανένα να πειραματίζεται με τα παιδιά μας.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2005

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.

